



BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

**Zulma Pharaïde
RASPOET**

echtgenote van de Heer

Raymond Evarist STRIJMEERSCH

geboren te Oosterzele de 31 augustus 1904 en
godvruchtig in de Heer ontslapen te Zottegem
de 28 juni 1983.

Voorzien van de H. Sacramenten

Moeder, mild en gul hebt gij uitgedeeld aan allen : honderdvoudig in offer en liefde aan man, kinderen en kleinkinderen. Daarom glinstert doorheen onze tranen een blijvende dankbaarheid en trouw aan uw beminnelijke persoon.

Heer, wij danken U om de vrouw en die ingoede moeder, die ons leerde vroom en oprecht te leven, diep te geloven, lief te hebben en goed te zijn. Om haar stille glimlach, eenvoud en de vriendelijke kunst 't geluk aan iedereen te gunnen in alle tevredenheid, zelfs opgeruimd ook nog die enkele dagen na haar operatie.

Vader, danken wij God voor de jaren die wij samen doorbrachten in vrede en stil geluk. Steeds hebben wij elkander geholpen en gesteund in

onze oude dag. Gaarne had ik dat zo verder blijven doen, doch Gods H. Wil zij gezegend.

Bemide kinderen en kleinkinderen, nu ik stil van U ben heengegaan, dank ik U ook innig voor die warme liefde, zorg en genegenheid mij zo oprecht gegeven, troost en steun vader nu verder.

Mijn familie, goede geburen en alle beste vrienden, U zeg ik ook dank om uw geboden hulp en bemoediging. Gedenk me nu ook in uw gebed. Wederkerig van uit de hemel nu, zal ik U allen gedenken.

De familie dankt U oprecht
voor Uw christelijke deelneming.

Uitg. J. Rijdtant, koster - Oosterzele