

*Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven,
hem zal God zijn vriendschap en zijn liefde geven.
(Z.J. 920)*



DANKBARE HERINNERING AAN

MEVROUW

Adrienne RASSCHAERT

weduwe van de Heer

Antoon VAN DEN DOOREN

geboren te Zegelsem op 1 augustus 1917
en godvruchtig overleden in de kliniek
Zusters van Barmhartigheid te Ronse
op 28 oktober 1999,
gesterkt door het Sacrament
van de ziekenzalving.

De familie dankt om uw meelevens en uw gebed.

Namis op vrijdag 26 november 1999 om 18.30 uur
in de St.-Pietersbandenkerk te Nederbrakel.

Een moeder sterft altijd te vroeg.
Ook deze moeder,
van wie het leven door zorg en leed getekend was.
Liefdevol en met overgave
heeft zij steeds gezorgd voor haar gezin,
voor echtgenoot en kinderen.
Al hun zorgen, hun vreugde én hun verdriet
omhulde zij met haar innige liefde.
En toen ze de herfst van haar leven ook zelf aan de
lijve door pijn en verzwakking getekend werd,
heeft ze ook dát moedig gedragen.
Vlak voor Allerheiligen heeft de Heer haar tot zich
geroepen.
In geloof vertrouwen wij erop dat zij nu is opgeno-
men in "de grote menigte die niemand tellen kan,
gehuld in witte gewaden voor de troon van God."
(Openb. 7,9)

Heer God,
doe uw woord gestand:
geef uw trouw en uw heerlijkheid aan moeder,
die de gave van het leven,
ook in pijn en moeite, vreugdevol en moedig
uit uw hand kon ontvangen.
Bewaar haar als een levend licht in ons hart,
als een verborgen schat van liefde,
als een zegen die ons nooit verlaat.
Christus, licht in ons leven,
schenk ook aan moeder uw eeuwig Licht.