

Afscheid nemen van iemand,
is het moeilijkste wat er is.
Men leert het nooit...

maar toch raakt men er niet aan gewend.

(A.D.T.).

VROOM EN DANKBAAR

AANDENKEN AAN

DE HEER

André RASSCHAERT

zoon van wijlen **Victor en Florida**

RASSCHAERT - MAES

geboren te Sint-Blasius-Boekel

op 22 oktober 1930 en thuis, te Brakel,
overleden op 23 augustus 1993,

gesterkt door de gebeden uit de zieken- en
stervendenliturgie.

Gepensioneerd spoorwegaarbeider.

†

De families

RASSCHAERT en MAES,

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91
Rouwleiding A. Marroyen - (055) 42 26 08

Vaak horen we van een plots afsterven,
maar het raakt ons maar als het een van
onze geliefden betreft. Niemand denkt dat
het ook voor hem zo kan zijn. Toch zegt
ons de Heer: « Wees waakzaam, want ge
kent dag noch uur ».

Onder welke omstandigheden we zullen ge-
roepen worden weten we niet, maar dat we
eens voor de Heer moeten verschijnen staat
vast.

Als christenen weten we dat we onze over-
ledenen op hun tocht kunnen begeleiden met
onze gebeden. Daarom voegen we ons gebed
bij dat van de Kerk opdat ook André, die
door zijn doopsel werd opgenomen in de
Kerk van God, ook mag deelachtig worden
aan de eeuwigdurende gemeenschap van alle
geredden.

Dierbare familie en bekenden, zonder een
woord van afscheid te kunnen zeggen, zonder
dat iets liet vermoeden dat onze scheiding
zo nakend was, gebeurde het. Ik dank u
voor alles wat ik van u allen mocht ontvangen,
blijft mij gedenken.

Namis :

op woensdag 22 september 1993 om 19 uur.