

„Wie zijn kruis niet opneemt en Mij volgt is Mijner niet waardig.“



Bid voor de ziel van

Mevrouw

Anna, Maria, Celina RASSCHAERT

Echtgenote van de Heer

Petrus VAN DEN BERGHE

Geboren te St.-Goriks-Oudenhove, op 25 september 1888, en godvruchtig overleden in de kliniek Dokter Goffaerts te Zottegem op 1 december 1978, gesterkt door de HH. Sacramenten der zieken.

Voor de christen mens blijft immer het leven slechts een tranendal, een pijnlijke proeve en een doorgang naar de eeuwige zaligheid.

De dierbare overledene heeft jarenlang de lasten van haar hoge ouderdom in diep-gelovige onderwerping aan de goddelijke Voorzienigheid gedragen en Onze-Lieve-Heer heeft haar langs deze weg van de beproeving naar de verlossing der eeuwige zaligheid gevoerd.

Zij was een door en door gelovig mens en God zal haar betrouwen niet beschamen.

Daarom dan goede echtgenoot en kinderen zoek uw troost in de gedachte dat ik nu bij Onze-Lieve-Heer

het ware geluk gevonden heb en dat ik vanuit Zijn schone hemel begaan blijf met u allen.

Ik dank u voor uw goede zorgen en vraag nog slechts dat gij mij zoudt gedenken; mijn spoor zoudt volgen van trouw aan Onze-Lieve-Heer en mij in-dachtig zijn in uw gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid!

**De families RASSCHAERT, VAN DEN BERGHE,
VAN LIERDE en VAN LIERDE.**

danken U oprecht
voor de blijken van christelijke deelneming.

Druk. Van Ruyskensvelde