

*Welzilig is de sterveling,
die nooit op kwade wegen ging.
Maar die Gods wetten dag en nacht,
bewaard heeft en betracht.*



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

Clara, Maria RASSCHAERT

Echtgenote van Mijnheer

Emiel VAN DEN BROEKE

geboren te Sint-Blasius-Boekel, op 31 mei 1895 en god-
vruchtig overleden te opbrakel, op 20 april 1963, gesterkt
door de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

Zij was lid van de Boerinnengilde.

Wij kunnen de schat, van een moeder te hebben,
maar eerst aanvoelen op het ogenblik dat men ze ver-
liest. Dan immers beseffen we plots op hoeveel zorg en
toewijding de moederliefde is gegrondvest.

De minste oneffenheid in het dagelijks leven, die
schijnbaar onopgemerkt aan onze ogen voorbijging, was
voor haar een reden om te tonen hoe zeer zij om ons
voortdurend bekommerd was.

De drukkende ziekte welke haar krachtig gestel
ondermijnde, heeft ze gedragen met moed en geduld en
onderwerping aan Gods H. Wil. De Heer heeft haar dan
ook geroepen tot een beter leven; de beloning voor
allen die sterven in Zijn Genade.

*Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, ik
weet hoe mijn heengaan U bedroeft, graag ware ik nog
wat in uw midden gebleven; de Heer beschikt er anders
over: Zijn H. Naam zij gezegend! Blijft eendrachtig
onder elkander en vergeet moeder niet in uwe gebeden.*

R. I. P.

Uitg. A. Van der Stichelen, Koster, Elst



De families RASSCHAERT,
KINT,
VAN DEN BROEKE,
VAN DER SNICKT,

danken U voor de gebeden en de bliken van
deelneming hun betoond in hun rouw.