



Vroom aandenken aan Mevrouw

Clarisse, Juliene RASSCHAERT

weduwe van de Heer Oscar DE PRAETERE

geboren te Merelbeke op 31 mei 1900 en godvruchtig overleden in het Home Diepenbroek te Lovendegem op 12 oktober 1988.

De families Rasschaert, De Praetere, Stevens en Mathys,

**danken U oprecht
voor de blijken van genegenheid
en uw gebed.**

Begr. Fun. Roland De Meyer-Leeman Melle

Haar glimlach en haar zorgen zijn voorbij
Haar lieve glimlach voor de daagse dingen
die door haar hoofd en vingers gingen
en alles wat zij was voor U en mij.

Wij kunnen vragen stellen, maar geen vraag
en ook geen antwoord doen de pijn vergeten
die wij tezamen om haar heengaan leden
en die zal blijven schrijven na vandaag.

(naar Anton van Wilderode)

Moge zij rusten in de Vrede van de Heer aan wie het
behaagd heeft haar uit haar lijden te verlossen.

Lieve, Clarisse, uw kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind, familie en vrienden vergeten U nooit.

Druk Jacobs Melle