

Het offer, dat gij ons vraagt, o Heer, valt toch zo bitter hard! Maar uw H. Wil geschiede.



DUURBAAR AANDENKEN

van Mijnheer

Gustaaf, Francies RASSCHAERT

weduwnaar van Mevrouw
Adolphina GAUBLomme.

Geboren te St Blasius-Boekel, de 29 Januari 1885 en
aldaar godvruchtig overleden, de 9 Juli 1953,
versterkt met de H.H. Sacramenten der stervenden.
Hij was lid van de Confrerie van het H. Sacrament en
de andere christene genootschappen der parochie.

Ofschoon wij de geheimen van God niet kunnen
doordringen, moeten wij ons nochtans aan zijn op-
perste wil onderwerpen, hoe pijnlijk de beproevingen
ook zijn, want Hij is oneindig heilig en bemint ons.

H. Basilus.

De dierbare overledene was een man van diep ge-
loof. De ijdele genietingen van de wereld heeft hij
nooit gezocht, hij vond zijn geluk in vroomheid en
stille plichtbetrachting.

Als vader van elf kinderen, die hij groot gebracht
heeft, leefde hij maar voor hen, nevens zijn medege-
zellin, helaas maar al te vroeg aan haar huisgezin
onttrokken. Hij was voor allen een voorbeeld van
werkzaamheid; op hem mogen de woorden toegepast
worden: hij heeft zijn brood in ledigheid niet geëten.
Zijn langdurige ziekte heeft hij met de grootste ver-
duldsheid verdragen, nooit een woordje van klacht
uitene.

Lieve kinderen en kleinkinderen, hebt duizendmaal
dank, en gij vooral Alice en Maria, die mij met zoveel
liefde hebt omringd. Nu ga ik moeder vervoeien in de
hemel; gedenkt onze vermaningen; weest steeds in-
nig verenigd en gedenkt ons in uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

100 d. afl.

Mr en Mw Oscar RASSCHAERT-DE SCHAMPHELEIRE en zoon.
Mr en Mw Henri RASSCHAERT-MAES en kinderen.
Mr en Mw Hector RASSCHAERT-LAMPE en kinderen.
Mr en Mw Albert DE MAERTELAERE-RASSCHAERT en zoon.
Mr en Mw Theophiel UITERHAEGEN-RASSCHAERT en kinderen.
Mr en Mw Marcel RASSCHAERT-D'HOZE en kinderen.
Mr en Mw Victor UITERHAEGEN-RASSCHAERT en kinderen.
Mr en Mw Marcel JANSSENS-RASSCHAERT,
Juffer Alice RASSCHAERT.
Mr Robert RASSCHAERT,
Mr Gilbert RASSCHAERT.
De familiën RASSCHAERT, GAUBLomme, KINT en DE BOCK,

*zeer gevoelig om uw gebeden en bijjken van deelneming
beloofd in deze pijnlijke rouw BEDANKEN.*