

Bid voor de zielerust van

DE HEER

Jean-Baptiste RASSCHAERT

echtgenoot van Mevrouw Julia Van Lierde

geboren te Brakel op 9 december 1919 en
godvruchtig overleden te Opbrakel op
25 december 1983.

Gesterkt door de H. sacramenten der zieken.

Heer Jezus, Zoon van God en Verlosser van de wereld, wij geloven dat Gij mens werd en in deze wereld zijt gekomen om ons de weg te tonen naar de Vader en ons het eeuwig leven te schenken.

Op Kerstmis, de herdenking van de geboorte van de Heer, werd deze geliefde echtgenoot en vader geroepen om de Zaligmaker in Zijn heerlijkheid te aanschouwen. Sterven betekent immer de Heer ontmoeten, omdat Hij hen die Hem hebben erkend en bemind, de echte vrede en zaligheid geeft in Zijn nabijheid.

Het valt hard te moeten scheiden van iemand die ons dierbaar is en zoveel voor ons gedaan heeft. Wij treuren om dit verlies, maar vinden troost in zijn schoon leven; hij was goed en zelfvergeten voor echtgenote en kinderen, hij heeft de zware last van de arbeid, de vermoeidheid en het lijden gedragen uit liefde tot de zijnen en tot God.

Geliefde moeder, ook voor u is het zwaar me te zien voorgaan in de dood. Ik dank u voor het leven en voor alles wat u mij geschonken hebt.

Teergeliefde echtgenote, ik dank u voor uw liefde en zorg. De band der liefde, die ons zo sterk verbond is door mijn heengaan niet verbroken. Wij blijven verenigd in liefde en gebed. Lieve kinderen, ik blijf liefhebben maar nu van bij de Heer. Blijf moeder omringen met uw liefde en hulp. Ik blijf voor u allen zorgen en blijf op u wachten tot de Heer ons weer allen samenbrengt.

Mevrouw Julia Van Lierde

De heer en mevrouw
Cecil Turteboom -Rasschaert Christine en kind
De heer en mevrouw
René Rasschaert-Van Der Snickt Jenny en kind
De heer en mevrouw
René Cock-Rasschaert Marie-Paule en kinderen
Mevrouw R. Rasschaert†-MEERSCHAUT M.

De families Rasschaert, Meerschaut,
Van Lierde, D'Haeyer.

**danken U van harte
voor de blijken van kristelijke deelneming.**

pvba Funeralia Zwalm - 499 354 - druk Morre