

†

Ter zaliger gedachtenis van

DE HEER

**Julien RASSCHAERT**

**echtgenoot van Mevrouw**

**Anna Mattijs,**

geboren te Zegelsem op 25 augustus 1910 en godvruchtig overleden in de St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel op 17 november 1978, voorzien van de HH. Sacramenten der Zieken en de Pauselijke Zegen.

Sterven is heengaan uit het huis waarin wij leven, uit het midden waar wij wonen, uit de omgeving van mensen en dingen, waarmee wij vergroeid zijn. Sterven is alles achterlaten, alles behalve onze goede werken, want aldus getuigt de H. Schrift: «Zalig de doden die in de Heer sterven, want hun werken zullen hen volgen».

De dierbare overledene heeft ons allen verlaten na een pijnlijke ziekte. Hij heeft geleefd als een eenvoudig

man, die steeds in oprechtheid handelde, die zichzelf wegcijferde om zijn echtgenote met de glimlach behulpzaam te zijn, die ijverig was en het geloof, dat hij van jongsaf als een schat had meegekregen trouw bewaarde.

Hij is uit dit leven heengegaan, maar niet uit ons leven: hij leeft voort in de gedachte van zijn familie en zijn vrienden, hij leeft voort in de heerlijkheid van Gods hemel.

Dierbare echtgenote, pleegkinderen en familieleden, ik zeg U geen vaarwel maar tot weerziens bij de Heer.

Bidt voor mij.

De families

RASSCHAERT, DE BACKER, MATTIJS,  
HAMMELS,

**danken U voor uw bliken  
van christelijke deelneming.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel