

Geloofd zij Jezus Kristus.

†

BID VOOR DE ZIELERUST VAN
MEVROUW

**Juliette, Rachel, Celeste
RASSCHAERT**

Weduwe in eerste huwelijk van de Heer
Arthur DE MEERSMAN

Weduwe in tweede huwelijk van de Heer
Theophiel DE VLEESCHOUWER

Geboren te Rozebeke op 22 januari 1903 en
godvruchtig overleden in de St.-Elisabeth-
kliniek te Zottegem, op 10 maart 1977,

gesterkt door het H. Sakrament der zieken
en de H. Kommunie, alsook de Pauselijke
zeggen in het stervensuur.

Lid van de Kristelijke Bond
der Gepensioneerden.

« Op grond van Jezus' verrijzenis mogen wij
geloven dat het korte aardse leven met zijn
vele ontgoochelingen en lijden niet op een
katastrofe uitloopt. Maar Pasen leert ons ook
dat onze zaligmaking geen automatisch proces
is : wij moeten met en in Kristus verrijzen.
En dit betekent : ons steeds door Hem tot
nieuw leven laten wekken : ons steeds door
zijn evangelie laten grijpen en ons bekeren
tot zijn Geest die heel onze houding en ons
handelen inspireert ».

Beste kinderen en kleinkinderen, wij hebben
samen de vreugden van het gezinsleven maar
ook de beproevingen gedragen. Ik dank U
voor uw liefde en zorg. Bid nu voor mij dat
ik voor eeuwig gelukkig moge leven bij de
Heer.

H. Hart van Jezus, op U stel ik mijn vertrouwen.

De families :

RASSCHAERT, DE CLERCQ,
DE MEERSMAN, MEGANCK
DE VLEESCHOUWER, en DE SMET

**danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.**

Druk. J. De Clercq, Sint-Marla-Oudenhove