

Heer, Uw H. Wil geschiede.



Gedenk in uw gebeden de ziel van Mevrouw

MARTHA RASSCHAERT

echtgenote van de Heer

ROBERT HAEGEMAN

geboren te St-Goriks-Oudenhove de 19 april 1925 en
godvruchtig overleden te Zottegem
in de Kliniek St-Elisabeth de 11 januari 1970
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Weer staan we voor een scheiden, dat des te meer pijn doet, omdat het hier gaat om een jonge voorbeeldige echtgenote en moeder, die slechts leefde voor God en voor haar gezin.

Noch de wetenschap, noch de geloften van haar man, noch de gebeden van haar kinderen en van haar talrijke vrienden konden haar sterven verhoeden.

Er is karaktersterkte nodig in het stil aanvaarden van de dood, bijzonder wanneer de dood zo vroeg komt en men een goede, trouwe echtgenoot en drie lieve kinderen moet achterlaten en men er nog zo nodig is voor hun welzijn en hun geluk.

Lichtend staat haar gestalte ons voor de geest als de goede vrouw, de werkzame en bezorgde moeder, die in een stil huiselijk leven haar geluk vond. Moedig heeft zij de grote beproeving aanvaard, maandenlang in hoop en vrees geleefd en gelaten haar leed gedragen. Moge de Heer haar daarvoor nu ook barmhartig wezen.

Mijn goede man Robert, hoe pijnlijk zwaar voor u die vooraf bekende en immer verkropte zekerheid van mijn nakende dood ook was, toch moogt gij er zeker van zijn dat deze pijnlijke scheiding mijn liefde voor u bestendigt. Gedenk u mijner al de dagen van uw leven. U laat ik de zorg over onze kinderen. Ga ze voor en leid ze op in eer en deugd. God zal uw sterkte wezen.

Heb dank voor alles wat gij voor mij geweest zijt. God zegene u.

En gij mijn beste Guido, Marleen en Carine, mijn geliefde kinderen, uw moeder ging naar de hemel. Nu zal vader, nu zullen ander liefdevolle handen voor u zorgen. Ik blijf u dichtbij, ik zal u volgen, over u waken en voor u ten beste spreken. Hebt vader lief, weest gewillig en gehoorzaam en groeit in Gods liefde.

Duurbare familie, goede buren en vrienden, dank voor uw genegenheid. Vergeet mij en de mijnen niet. Dat God het u lone.

Heer, geef haar de eeuwige rust.

De Heer Robert HAEGEMAN,

De Heer Guido HAEGEMAN,

Mejuffer Marleen HAEGEMAN,

Jongejuffer Carine HAEGEMAN,

De families RASSCHAERT, HAEGEMAN,

DE TEMMERMAN en DE RIDDER

DANKEN U VAN HARTE VOOR
DE BLIJKEN VAN KRISTELIJKE
DEELNEMING EN GEBEDEN.

DR. MELCKEBEKE, KOSTER STRIJPEN