

*Afscheid nemen
is het moeilijkste in het leven
men leert het nooit.*



VAN UIT DIT GELOOF GEDENKEN WIJ
DE HEER

Emiel REDANT

echtgenoot van Mevrouw

Esther DE SMET

Geboren te Denderhoutem op 21 mei 1924
en godvruchtig overleden te Zottegem
in het Sint-Elisabethziekenhuis
op Witte Donderdag 4 april 1996,
gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

Lid van de Kristelijke Bond voor Gepensioneerden.

Als mensen, waarmee men ééngeworden was, sterven, als mensen die in ons leven zo intens waren binnengegroeid, worden losgescheurd en weggedragen, gaan we zelf voor een stuk het graf in en blijft het "waarom" branden in ons hoofd en in ons hart totdat iemand het verlossende woord spreekt: uw geliefde leeft.

Dit zegt ons kristendom aan allen, die radeloos en wanhopig staan bij het dode lichaam van een geliefde.

Uw geliefde leeft - er is weerzien!

Christus nam afscheid van zijn geliefden op Witte Donderdag. "Het is volbracht" zijn laatste zucht op Goede Vrijdag "Hij is verzezen, Hij leeft" de vreugde van Paaszondag.

Het verhaal van dit gezin. Een Witte Donderdag - een pijnlijke Goede Vrijdag - maar de vaste zekerheid van de verrijzenis op Pasen.

Na maandenlange strijd en lijden, hoop en verwijfeling, na liefdevolle verzorging dag en nacht, gesteund door woord en daad van familie en vrienden, gesterkt door het gebed van de kerk, berustend maar dankbaar, met schrik iemand pijn te doen, is een edel mens van ons heengegaan.

Hij beleefde de traditie opgedaan in een talrijk, diep kristelijk gezin; trouw aan kerk en gebed, zijn heilige zondagmis. Hij hield van Gods vrije natuur, met zijn bloemen en vogels. Hij hield van de mensen, met zijn schalkse lach en humor. Hij was zacht, mild en vredelievend - een man om van te houden. Vergroeid met zijn kristelijke echtgenote, hebben ze veel vreugde maar ook harde noten moeten kraken.

Het moet verschrikkelijk hard zijn om van zo iemand afscheid te nemen.

Zie, de lente komt en alles zal herleven, in volle heerlijkheid. Pasen geeft ons deze zekerheid: uw geliefde zal herleven in Gods heerlijkheid. In gebed en gedachten blijven we één.

*Uw deelneming in onze rouw
is een oprechte troost*

De families REDANT, DE SMET, VAN LANDUYT
en GEES.

begr. van den driessche - uitg. de roeck, st-antelinks.