

†
BID GOD VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER

Frans Adolf REDANT

echtgenoot van Mevrouw

Maria Odile VAN CAUTER

geboren te Mere, de 7 mei 1881 en godvruchtig overleden te Aatgem, de 6 juni 1960, voorzien van de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

Lid van alle bestaande Confreriën.

Onze dierbare overledene heeft de zware beproeving die God hem overzond verduuldig en met onderwerping aanvaard. Om de last van zijn geliefde echtgenote niet te vermeederen, heeft hij de pijn die zijn kwaal hem veroorzaakte, zolang mogelijk stil-zwijgend verdragen. Hij droeg het moedig met een gebed in het hart. Want toch allen weten wij, dat deze vader een godsdienstig man was, die regelmatig, zolang zijn gezondheid het hem enigszins toeliet, zijn kristelijke plichten volbracht, maar tevens, dikwijls ter H. Tafel naderde. Ook is hij niet onvoorbereid de eeuwigheid ingegaan, want met volle bewustzijn heeft hij de laatste H. Sacramenten ontvangen om, met God verzoend, eeuwig in de hemel te kunnen leven.

Dierbare echtgenote, lang hebben we op deze aarde mogen samen zijn en veel gelukkige stonden gekend. Moge O. L. Heer U nog menige gelukkige jaren schenken in Zijn vrede. Ik dank U om de vele zorgen die ge voor mij hebt moeten volbrengen.

Dierbare kinderen, kleinkinderen, zuster en broeder, zo is mijn aards bestaan gedaan. Heden ik, morgen gij. Ik wens U nog veel vrede en geluk hier op aarde, en gedenkt mij in uw godvruchtige gebeden.

Mevrouw Frans REDANT-VAN CAUTER.

Heer en Mevrouw Gilbert REDANT-
VAN DAMME en kinderen.

Heer en Mevrouw Jules REDANT - FLEURINCK
en kinderen.

Heer en Mevrouw Nestor REDANT-BRUSTEN
en kinderen.

Mejuffer Maria REDANT.
Heer en Mevrouw Jozef REDANT-
DE BRABANDER.

Mevrouw Benoit VAN CAUTER-VAN CAUTER.

De familiën REDANT,
VAN CAUTER,
LIEVENS,
VAN DER STRAETEN.

danken U van harte voor
de blijken van deelneming
in rouw en gebeden.