



Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

***Maria Therese REDANT***

**echtgenote van de heer Jozef DE GROOTE**

Geboren te Mere op 12 mei 1920  
en in familiekring thuis overleden  
op 3 juli 2001,  
gesterkt door het sacrament  
van de ziekenzalving.

---

Uw aanwezigheid en uw medevoelen  
waren voor ons een troost,  
wij danken U ervoor.  
De familie.

Je was niet letterlijk een prinses  
maar je hebt wel geleefd als een prinses  
en ons op jouw manier  
met een spreekwoordelijk engelengeduld  
een vorstelijke opvoeding gegeven :  
een moeder en grootmoeder  
in de volle betekenis van het woord.  
We zullen ons je nog lang herinneren !

Je was door en door christelijk.  
Je had je bijbel onlangs nog helemaal gelezen  
en er de nodige steun en vertrouwen uit gepuurd.

Je hebt honderden kaarsen laten branden  
voor anderen tijdens je leven  
en als een kaars  
ben je zelf uitgegaan.

Je was altijd voor de rust  
moge je nu rusten in vrede !

---

Namis op vrijdag 27 juli 2001 om 18.30 uur in  
de Sint-Pietersbandenkerk te Nederbrakel.