

Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer !



BID VOOR DE ZIEL VAN

MEJUFFER

Cecile REGAERT

dochter van wijlen

Henri REGAERT en Valérie DE RIDDER,

geboren te Michelbeke op 1 april 1912 en
godvruchtig overleden te Brakel-Opbrakel
op 21 april 1976,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Hoe ijdel en zinloos zou het bestaan van een mens zijn, moest na een leven van zorg en kommer, van werken en lijden, de dood het eindpunt zijn. Maar achter de duisternis van de dood schijnt het licht van Jezus' verrijzenis. Zijn woorden van eeuwig leven blijven nog steeds over de wereld klinken : « Ik ben de Verrijzenis en het Leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven ».

De hoop van eens met Christus te verrijzen heeft het leven van deze betreurde afgestorvene beziel. Die hoop heeft haar gestimuleerd om als een ware kristene te leven, zij heeft haar de moed en de kracht geschon-

ken om blijmoedig offers te brengen en troost en opbeuring op haar lijdensbed.

Geliefde familieleden, mijn heengaan komt enigszins onverwacht, maar Gods wil geschiedde. Ik dank U voor de genegenheid en de goede zorgen die ik van U heb genoten. De Heer moge er U om belonen. Bidt voor mij en voor elkaar opdat we eens samen de eeuwige paasvreugde mogen beleven in de hemel.

Jezus, barmhartigheid.

De families REGAERT-DE RIDDER,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel