

Geloofd zij Jezus Kristus. Amen.



**BID GOD VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW**

Maria, Coleta, Catharina

REGAERT

weduwe van de Heer

René ROELANDT,

geboren te Nederbrakel op 10 februari 1898
en godvruchtig in de Heer ontslapen in de

St.-Franciscuskliniek te Brakel

op 15 augustus 1977,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Op haar feestdag, het feest van Maria ten hemel opgenomen, is zij binnengetreten in het eeuwig leven van Gods liefde. Gans haar aardse leven is daartoe een aanloop geweest. Al haar opdrachten die God haar gegeven had, waren vervuld.

Met nuchterheid en gezond verstand en met de kracht van haar geloof voedde zij, als de sterke vrouw uit de bijbel, haar groot gezin op tot overtuigd kristelijke mensen.

Met onvermoeibare zorg en met engelen-geduld stond zij jarenlang haar zieke en gehandicapte echtgenoot bij. Haar blij ongekunsteld woord, dat opwelde uit de diepte

van haar hart, beurde vele mensen op. Zij probeerde « de zuurdesem in de deeg en het licht op de kandelaar te zijn ».

Met vertrouwen dragen wij haar vandaag in de handen van God en onder de schutsmantel van Onze-Lieve-Vrouw.

Moeder, in onze harten staat uw beeld geprent en met eerbied zullen wij het bewaren. Blijf gij daarboven over ons waken, opdat ons leven uw schoon voorbeeld waardig moge zijn.

Maria, Koningin van de hemel, bid voor haar.

De families REGAERT, ROELAND, ROELANDT,
VAN TWEMBEKE,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel