

*"Kom, gezegende van mijn Vader,  
en ontvang het Rijk dat voor u gereed is  
vanaf de grondvesting van de wereld." (Mt.25,34)*



In een dankbaar hart houden wij  
de gedachtenis levend van

DE HEER

## Théophiel REGAERT

Echtgenoot van Mevrouw  
Madeleine POLLEZ

Geboren te Nederbrakel op 23 april 1912 en  
godvruchtig overleden te Ronse op 16 mei 1997,  
gesterkt met het Sacrament van de ziekenzalving.

Om uw medevoelen en meebidden danken U:

zijn echtgenote Madeleine POLLEZ  
en de families :  
REGAERT, ROELAND en POLLEZ, GOSSEY

*Namis: vrijdag 27 juni 1997 om 18.30 u.*

Rustig en vreedzaam is Théophiel van ons heengegaan,-tussen Hemelvaart en Pinksteren- om zijn God te ontmoeten voor altijd. Zijn leven had als inhoud; werken en bidden, geloof belijden en beleven.

Nog geworteld in 'de goede oude tijd', verliet zijn lange leven in het teken van werk en zorg, van trouw en eenvoud. In de Broederschool was Théophiel altijd gereed om bij te springen: in de keuken en de refter, en voor zoveel karweitjes. Ook met de priesters van de parochie had hij een nauwe band. Samen met zijn echtgenote Madeleine hield hij 17 jaar lang plichtsbewust en met succes de cinéma 'Familial' draaiend. Théophiel was ook een vroom man, diepgelovig en overtuigd dat in Gods zegen zoveel gelegen is. Hij leefde naar de mooie naam die hij droeg als een echte 'vriend van God'. Hij heeft gebeden, dag na dag, de paternoster in de hand.

Dit rotsvast geloof gaf hem ook de kracht om het lijden op zijn levensweg gelaten en moedig te aanvaarden. Om dit schone leven vertrouwen wij erop dat de Heer nu, naar het woord van het evangelie, tot hem zegt: *"Kom gezegende van mijn Vader, en ontvang het Rijk dat voor u gereed is vanaf de grondvesting van de wereld." (Mt.25,34)*

Dierbare Madeleine, m'n goede vrouw, bij u mocht ik dromen, praten en stil zijn. Wij waren voor elkaar een steun. Meer dan 60 jaar deelden we samen lief en leed. Bedankt voor alles. Ik blijf bij u als gij bidt; ik ben bij u in uw verdriet en in uw vreugde.

Wij danken de Heer, onze God, voor alles wat van Théophiel is uitgegaan. Mochten zijn gelovige overtuiging en zijn trouwe liefde een blijvende steun zijn voor allen die van hem hielden.

H. Maria, Moeder Gods, bid voor ons.

*Rouwcenter "Funeralia" Brakel - Zwalm - 055/42.84.80*