



Gedenk in uw gelovig gebed de zielerust  
van de heer

## PAUL REMORY

echtgenoot van mevrouw

RITA WALRAEVENS

geboren te Geraardsbergen de 4 april 1943 en bij  
een ongeluk tragisch om het leven gekomen te  
Smeerebbe-Vloerzegem, op 18 maart 1970.

Hij werd gezalfd in extremis.

In diepe droefheid gedompeld, radeloos in onze  
smart, stellen we ons schreiend de vraag: " Waar-  
om toch zó jong, zó vol levensbeloften, zó brutaal  
van ons allen afscheid nemen ?

Het enige antwoord dat we als mens en als chris-  
ten kunnen vinden is : het mysterie van leven en  
dood, waarin de Heer alleen inzicht en begrip heeft.  
Inderdaad, er wordt in ons leven, en vooral op zo'n  
topmoment, zeer veel aanvaarding, berusting en  
geloof in de Heer gevraagd.

Paul ging levenslustig naar de dagelijkse taak, de  
roeping van iedere dag. Paul kwam moedig en  
vrijlijk naar huis ... neen ... naar het andere leven.  
Zwaarder kon het offer niet zijn, onmedogender  
kon de beproeving niet slaan. En hoe dit alles nu  
verwerken tot aanvaarding en berusting ? Meele-  
vende troostwoorden kunnen veel, maar deze keer  
zal de Heer alleen de kracht zijn.

Goede echtgenote, graag had ik u die smart ge-  
spaard. Ons leven was zó in mekaar vergroeid, dat  
zo'n brutaal afscheid heel uw verder leven smarte-  
lijk zal tekenen. Een ogenblik was voldoende om  
ons opgebouwde geluk in stukken te slaan. Ik vraag  
de Heer dat Hij u de nodige kracht geve om verder  
moedig door het leven te gaan. In het gebed vinden  
we elkaar terug in trouwe liefde.

Goede vader, schoonmoeder, broers, zusters,  
schoonbroers en schoonzusters, deze pijnlijkste be-  
proeving kan maar troost vinden in dankbaar aan-  
denken aan u, in uw grote liefde voor mij. Dank-  
baar blijf ik u om het leven, de liefde en genegen-  
heid mij bewezen. Bidt nu voor mij in blijvende  
herinnering, en weest voor mijn echtgenote de  
nodige steun in deze zeer harde dagen.

Beste bloedverwanten, familieleden, vrienden en  
werkmakers, zó rap werd onze genegenheid afge-  
broken. Blijft me gedenken in het gebed, het enige  
bewijs van echte liefde. Dit doe ik ook voor u allen.

De Heer van levenden en doden beware ons allen  
in Zijn liefde.

---

De families

REMORY, WALRAEVENS,

MATTHIJS en SAELENS

danken u voor uw gebeden  
en blijken van deelneming  
hun betoond in hun rouw.

---

Uitg. Mevr. Miserez, Dries, Deftinge

