

En Hij- Gods Zoon- die op de troon is gezeten,  
sprak :

“ Ik zal alle tranen van hun ogen afwissen . .  
want al het oude is voorbij . .  
Zie, Ik maak alles nieuw.” ( Openb. v. Jo. )

†

Tot Vredevol samenzijn met de  
Verrezen Heer  
werd uitgenodigd en verwacht

## De heer Adolf REMUE

*Rustend Burgemeester van Zandbergen*

Echtgenoot van mevrouw  
Maria-Julia RENAER

De dierbare overledene werd geboren te Smeer-  
hebbe-Vloersegem op 23 september 1901.  
Godvruchtig in de Heer ontslapen in de  
H. Hart kliniek te Geraardsbergen op 7 ju-  
li 1970, gesterkt door de H. Sacramenten der  
zieken en stervenden.

De families

REMUE  
RENAER  
VOLCKAERT  
CORRIJN  
VAN DEN NOORTGATE

danken U van harte voor de blijken van  
innige deelneming en gebeden.

Druk. Du Mongh-De Rijk. Denderwindeke

Onze oud-burgemeester was een man met  
de koppige verbetering van een boer, de zelf-  
zekerheid van een wils-type en de interesse en  
toegankelijkheid van een vader, voor allen die  
op hem beroep deden.

Onder beproeving en ziekte heeft hij in  
stille formidabel geleden, maar toch heeft het  
van hem geen gesloten eenzaam gemaakt.  
Tot op zijn sterfbed toe stelde hij bekommerde  
vragen naar de gezondheid van zijn vrienden  
en leefde hij mee met wat er groeide en leefde  
te Zandbergen, dat hem zo dierbaar was.

Zelf gebonden aan traditie, kon hij kritisch  
luisteren naar nieuwe geluiden, om er het goede  
in te onderscheiden en zelfs uit te dragen naar  
anderen. Met een zekere spot volgde hij de evo-  
lutie in kerk en wereld, maar weinigen volgden  
met zoveel belangstelling en aandacht de  
woorddienst in de hoogmis en de groei van het  
parochiale leven zoals hij, omdat hij hield van  
de mensen van Zandbergen en omdat hij een  
gelovig man was, die openstond voor de wer-  
king van Gods Geest, nu in deze tijd.

Als burgervader heeft hij zich met plicht-  
besef en toewijding ingezet voor zijn gemeente,  
zoals hij met goedheid en wijsheid ook helemaal  
leefde en zorgde voor eigen familie.

Goede echtgenote, samen deelden wij het  
leven in liefde. Tegenslag vergrootte dit echt  
samenzijn nog meer. We hielden van elkaar  
en daarom zijn wij God dankbaar.

Mijn liefste kinderen, kleinkinderen en fa-  
milie, ook u dank ik voor uw welgemeende  
genegenheid, troost en edelmoedigheid.

Beste medeburgers en vrienden, u allen  
zeg ik vaarwel met dank voor uw medewerking  
en tot weerziens bij God.