

"Men kan niet voor iedereen goed doen.

"Men kan wel voor iedereen goed zijn.



GEDENK IN UW GODVRUCHTIG GEBED

MEVROUW

**ANGÈLE REMUE,**

echtgenote van

**Ir. LEO VAN SPAENDONCK,**

geboren te Lemberge, op 15 oktober 1903 en godvruchtig overleden, na een kortstondige maar pijnlijke ziekte, in het Academisch Ziekenhuis te Gent op 16 juni 1968. Ze werd gesterkt door het Sacrament der Zieken en de Pauselijke Zegen.

Het beeld van onze lieve mama kunnen we samenvatten met deze woorden: ze was minzaam en goed voor allen, onvermoeibaar en bekommerd om alles, eenvoudig en diep godvruchtig; en op haar ziekbed hoorden we, door haar lijden heen, de stille echo van haar ganse leven.

Het lijden, in diep-kristelijke geest gedragen, heeft haar gelouterd en een innerlijke vrede geschonken, die straalde uit haar ganse persoon. Haar hart leerde aldus dingen zien, die voor het oog onzichtbaar blijven.

Amper veertien jaar oud, verloor ze haar goede moeder en moedig nam ze een zware taak op haar jonge schouders: er volgden toen harde tijden... Enkele jaren later stierf haar negentienjarige zuster Clara na een lange lijdensweg; het kleine Lemberge treurde om het heengaan van het minzame meisje. September 1944: in de woelige bevrijdingsdagen kwam haar Lieveken smartelijk om het leven; ze was negen jaar op de dag der begrafenis; nooit genas die diepe wonde! Ook haar zuster Gaby verliet haar veel te vroeg. En wie beschrijft haar angst en kommer om drie van haar kinderen en andere familieleden tijdens de Kongo-krisis?

Wie mama van nabij kende, bewonderde de adel van haar gemoed. Wie haar ontmoette, kon weer geloven dat de mens geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis

Papa, we stelden het nu zo goed thuis, samen: we gingen rustiger jaren tegemoet en werden weerom jong in het geluk van onze kinderen. Gods plannen waren anders... Tracht te aanvaarden in geloof.

Mijn kinderen, gij weet hoeveel ik voor u gebeden en geleden heb; hoe ontroerend was uw dankbaarheid, vooral aan mijn ziekbed, waar ge machteloos mijn liiden hebt gedeeld en verlicht. Van bij de Heer waak ik verder over u. Fert mijn nagedachtenis door onderlinge liefde en goedheid voor allen. En gij, Marcel, mijn priester, volg rustig en onvermoeibaar Kristus' voorbeeld na, ook nu in moeilijke tijden; blijf steeds geloven in de goedheid van de mensen, ondanks alles.

Drukkerij Lourdault, Oosterzele - Tel. (09) 70.56.19



Ir. Leo VAN SPAENDONCK,      haar echtgenoot:

Ir. en Mevrouw Raf VAN SPAENDONCK-

VAN VRECKEM en kinderen;

Lic. Marcel VAN SPAENDONCK,

priester-leraar te Lokeren;

Dr. Dierenarts en Mevr. André VAN SPAENDONCK

-PRAET en kinderen;

Ir. en Mevrouw Fernand BRAECKMAN-

VAN SPAENDONCK en kinderen:

De families:

REMUE, VAN SPAENDONCK en DE BLAUWE,

DANKEN.