

Gelukkig de mens om wie tranen worden
geschreid,

de tranen van de achtergeblevenen
zijn de maatstaf van zijn goedheid.



VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Gabriël REMUE

echtgenoot van

Eliane VAN DER MYNSBRUGGE

geboren te Zandbergen op 2 juni 1929 en
plots overleden te Ninove op 3 februari 1990,
gezalfd met de H. Sakramenten in extremis.
Zaakvoerder Aveve.

Wij bewaren rijke herinneringen aan jou, goede vader. Je bekommernis voor je lieve vrouw, je zorg voor je vele kinderen en je toewijding voor je bedrijf waarvoor je dag en nacht hebt gewerkt. Je ervaren diepe vreugde dat je het werk stilaan kon toevertrouwen aan je eigen kinderen. Maar... het

valt hard je nu al, zo plots, te moeten missen.

Wij bewaren diep in ons hart je goedheid voor elkeen. Thuis had je aandacht en zorg voor iedereen. Ook op de baan stond je steeds klaar om, zelfs ongevraagd, aan je klanten een dienst te bewijzen.

Wij bewaren diep in ons die band met vader over de dood heen. Het overvloedige schone dat je ons leerde zullen we thuis nog intenser beleven. Je bedrijf dat je begonnen zijt, zullen we samen verder uitbouwen... ook al vraagt het veel inzet en kracht.

Vader, we geloven dat je nu verder leeft in Gods nabijheid en dat je blijft waken over je groot gezin.

In gebed blijven we je dankbaar gedenken.

De families

REMUE, VAN DER MYNSBRUGGE,
MOLDEREZ en MIGNON

danken U voor de blikken van
medeleven in hun rouw.

Druk. De Saedeleer, Zandbergen - T. 33.55.77
Begravenissen Langendries,
Marktplein 38 - Galmaarden - T. 054/58 80 45