



U zoekt mijn hart - U hangt het aan.
Uw hand zal mij vast blijven houden.
Psalms 63,9

Bid voor de ziel van

Emiel Remy

echtgenoot van mevrouw
Gabriëlle De Pooter

geboren te Sint-Maria-Oudenhove
op 30 mei 1923
en godvruchtig overleden
te Zottegem op 3 juli 1988
in het A.Z. Sint-Elisabeth.

De families Remy, De Pooter,
Limper en Van Petegem
danken U voor de blijken van kristelijke deelneming.

Na een langdurige en moedig gedragen ziekte is Miel stilletjes heengegaan. De manier waarop hij dat lijden gedurende vele jaren heeft gedragen, is voor ons een lichtend voorbeeld op de weg die we nu noodgedwongen zonder hem verder moeten gaan.

Het was voor hem een grote vreugde zich intens gesteund te weten door zijn familie, vrienden en bureu. Het geluk dat hij op zijn laatste verjaardag uitstraalde, zullen we nooit vergeten. Hij ontving toen meer dan 125 kaartjes boordevol warme sympathie.

Miel was echt blij met de kleine attenties waarmee anderen hem omringden. Het lijden had hem - zoals dat vroeger kernachtig werd uitgedrukt - gelouterd. Het had hem in zijn kleinheid groot gemaakt en dat zorgde ervoor dat iedereen zo graag bij hem was.

Er ging een stille kracht van hem uit...

Over het geheim dat tot op het laatst die sprankel hoop in zijn ogen deed schitteren, had hij het welhaast nooit. Maar zij die hem van dichtbij kenden, weten dat hij een vriend van Jezus was. Niet met grote daden of woorden maar met het hart.

Mijn liefste echtgenote Gaby, mijn kinderen Marcel en Orpha en mijn kleinkinderen Mario en Bruno die ik zo graag zag, dit afscheid is zwaar en woorden schieten te kort om ons leed uit te drukken. Ik dank jullie om de steun en de zorg, vooral in die moeilijke dagen voor mijn sterven.

Wanneer het leven u soms moeilijk valt, denk dan aan mij en weet dat wij eens allen zullen verenigd zijn. Die gedachte zal jullie moed en sterkte geven.
Vaarwel...