

De Heer is onze Redder.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

EMMA REMY

weduwe van de Heer

Theofoel DE WOLF.

Zij zag het levenslicht te Braine-le-Comte op 20 mei 1873 en overleed godvruchtig te Louise-Marie op 20 januari 1972, gesterkt door de laatste HH. Sakramenten der stervenden en de Pauselijke Zegen « in articulo mortis ».

In kalme gelatenheid, zoals zij geleefd heeft, is zij in de Heer gestorven. God hebbe haar ziel. Met dankbare gevoelens zullen wij haar blijven gedenken in onze gebeden.

Haar leven was heel en al dienstbaarheid, die zij met totale overgave en nooit afhoudende liefde en vriendschap beleefd heeft. Zij was zó dankbaar voor de genegenheid en de zorgen waarmede zij omringd werd. Haar kalme serene levenswandel wekte tot op het laatste ogenblik bewondering af. Toen haar handen tot werken noodgedwongen stilvielen, zocht ze troost en bezigheid in het gebed. Zij verdroeg voorbeeldig de lasten van de oude dag.

Dierbare « Tante Emma », zo werd U toch door iedereen die met U in contact kwam genoemd, nooit zullen wij uw gevend gebaar, uw glimlach en uw berusting in het leven vergeten. U waart voor ons allen een voorbeeld van schoonmenselijkheid en overtuigde kristelijke levenshouding. Uw manier van leven, simpel, eenvoudig, teruggetrokken en dienstbaar, laat op ons, uw familieleden en vrienden een diepe indruk na.

Nu gij naar de Heer, uw Schepper teruggekeerd zijt, verenigd in eeuwig gelukkig weerzien, met uw goede geëerde echtgenoot, onze oom, met vele familieleden en vrienden, vragen wij U, ons allen bij de Heer aan te bevelen. Wij trachten uw levensvoorbeeld na te volgen!

Wij bidden U, Heer, geef aan onze goede Tante Emma, het eeuwig geluk en dat het eeuwig licht haar deel moge worden. Wij willen allen danken die U ooit weldeden en verzorgden.

De familie dankt !

Druk. J. De Vleeschouwer, Brakel