



Uw Wil geschiede.



Stort een vroom gebed voor de ziel

van Mijnheer

Albert RENAER

zoon van

Mr Jules en Mw Clara Van Damme

geboren te Godveerdegem de 4 juni 1939,

naar het Eeuwige teruggeroepen de 23 januari 1960

bij 'n smartelijk ongeval

Hij was een trouw lid van de Bond van het H. Hart

De Heer heeft plots 'n pas ontloken bloem gemaaid.

Hoe hard het ook valle, toch bidden we nu, zoals elke dag, gebogen en onderworpen: "Uw Wil geschiede, Heer, ... Geef ons heden ons dagelijks brood naar ziel en lichaam, dus ook de moed om ons kruis te dragen zoals Uzelf ons voordeed."

Albert was 'n eenigzins schuchtere doch zeer simpatieke jonge man, innig goed, genegen en gehoorzaam aan zijn ouders, buitengewoon oppassend bij zijn dagelijks werk, ja, de stoere werker die in zijn vak de hoop van de toekomst verpersoonlijkte, en daarbij, door zijn innemende omgang, iedereen vriend.

Die avond had hij zich voorbereid tot de Gerurige Aanbidding, en, terwijl vreugde uit zijn gelaat straalde, ging hij onbewust de Heer in Zijn Hemel aanbidden.

Dierbare ouders, zusters en broeders, ik begrijp uw harde smart, doch, als voorbeeldige kristenen, zult u buigen voor 's Heren besluit. Als er offers te brengen waren stond ge steeds paraat: bewijs dit nu verder door gebed, moed en berusting.

Beste familie en vrienden allen, blijft mij gebonden door uw offers en gebeden.

H. Hart van Jesus, in U stel ik mijn volle vertrouwen



Om uw gebed en simpatiek meevoelen in onze rouw, danken Ued. van harte:

Mr & Mw Jules Renaar-Van Damme
zijn ouders;

Mr & Mw Urbain Beerens-Renaar en kind;

Mejuffer Godelieve Renaar;

Mr Marcel Renaar;

zijn zusters, broeder en schoonbroer;

De Familiën Renaar en Van Damme.

Drukk. V. Ruyskensvelde, Godveerdegem