

Verblijd ben ik over hetgeen me gezegd werd:
naar het huis van de Heer zullen we gaan.
(Ps. 121,1.)



ZAKELIJKE AANDENKEN

van Mevrouw

Anna Philomena RENAER

weduwe van Mijnheer

Jean-Baptist VAN PETEGHEM

geboren te Steenhuize op 7 Augustus 1872 en
godvruchtig overleden te St Lievens-Esse de 21
October 1957, gekerkd door de Troostmiddeleen
van onze Moeder de H. Kerk.

Lid van verschillende godvruchtige genoot-
schappen.

Werken is bidden.

Haar leven was één werken, haar kerk één
gebed. Ze was een evenbeeld van de sterke zo-
als het boek der Wijsheid ze beschrijft: haar waar-
de is hoger dan die van juwelen... haar man
kon op haar rekenen... ze verwerkte alles met
gewillige hand... ze was vrijgevig voor de armen...
ze was met kracht en voornaamheid bekleed...
niet in ledigheid heeft ze haar brood geëten...
zij hield niet van uiterlijk vertoon, maar diende
God in eenvoud en oprechte vroomheid.

Toen zij haar gezin stichtte gaf zij de volle
maat van haar "kunnen". Ze was "moeder", ze
was "echtgenote"; dacht te weinig aan zichzelf
en te veel aan anderen. Zij naadte een schoon ge-
zins. Het was haar werk, haar leven en roem.

O Heer in onze grote droefheid, loven en
danken wij U omdat Gij ons zulke goede moe-
der schonkt en haar zolang in ons midden liet.

Mijn lieve kinderen, weinigen kunnen aan
hun ouders terug geven wat gij mij aan weder-
liefde hebt teruggeschonken. Gewaart de vreug-
de van mijn leven, de troost en steun van mijn
oude dag. Hartelijk dank daarvoor en mijn innig-
sten dank aan dezen die mij zo goed verzorg-
den binst mijn lijdensdagen. Dat de Heer U
allen rijkelijk vergoede. Geliefde dochters, U die
ik edelmoedig en blij aan de Heer heb geschon-
ken, gedenk moeder in uw gebeden en Heilige
Communie.

Jezus, Maria en Jozef, ik geef U mijn hart,
mijn ziel en mijn leven. (300 d. afl.)



De familiën

VAN PETEGHEM,
RENAER,
WATTÉ en
VAN OUDENHOVE

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
christelijke deelneming en

DANKEN U HARTELIJK.

.....
Uitg. R. De Vos, St Lievens Esse.