

† Zonder de verrijzenis van Kristus is er geen Kristendom. Niet de dood, maar het leven is het laatste. (R. Guardini)

BID OM VREDE

voor de Heer

JULES RENAER

Weduwnaar van Mevrouw Julia MUSSCHE.
Echtgenoot van Mevrouw Clara VAN DAMME,
geboren te Zottegem, op 26 augustus 1893,
en godvruchtig overleden te St.-Maria-Lierde,
op 5 januari 1970,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken en de
Pauselijke Zegen.

Kil en koud liggen twee handen vroom gevouwen, omstrengeld met de rozenkrans en voor een eeuwig bidden. Het zijn vaderhanden die hebben gestreeld, verzorgd en gewerkt. Vaderhanden die nu het loon ontvangen dat de Schepper heeft beloofd aan hen die trouw de hun toevertrouwde taak hebben volbracht.

Ons vader is heen gegaan. Het enige leed dat hij zijn kinderen deed... Het leven is de laatste jaren niet mild voor hem geweest. Goede vrouw, samen hadden wij 'n echt schoon familieleven, samen hebben wij ook zware lasten gedragen. Troost u, geliefde, uw kinderen en kleinkinderen zullen u helpen Met dubbel recht moogt gij voortaan bidden: „Onze Vader, die in de hemelen zijt”. Al mijn dank om uw liefdevolle zorgen.

Beste broers, familie en vrienden, ik reken op uw trouwgebed. Gebeden hebben kracht.

„Mijn vadertje, hij was rechtvaardigheid. Hij had de zware last op zich geladen een eerlijk man te zijn.
in woord en daad”. (M.G.)



Uw gebeden blijven een steun voor de overledene.
Uw blijken van deelneming een troost voor ons.

Danken u oprecht:

De Families RENAER,
MUSSCHE,
VAN DAMME,
VAN CAENEGEM,
VAN CROMBRUGGE,
PERSOONS.

Druk. De Ruyver — Nederbrakel