

"Ik zal de halmen niet meer zien
noch binden ooit de volle schoven,
maar doe mij in den oogst geloven
waarvoor ik dien."

(uit 'Voorbij de wegen' van A. Roland Holst)



Gedenk in uw gebed

DE HEER

Julien Joannes RENAER

**echtgenoot van Mevrouw
Maria VAN DEN NOORTGATE**

geboren te Ophasselt op 22 oktober 1931
en in familiekring thuis overleden
te Ophasselt op 6 oktober 2000,
gesterkt door het Sacrament
van de ziekenzalving.

Omdat je tweeënveertig jaar
een goede man was voor je vrouw
een vader om naar op te zien
een grootvader om van te houden,
een boer uit één stuk
die werkte met orde en overleg
met kennis van zaken,
omdat je eerlijk was
en je nooit hoefde te schamen,
omdat je gelovend in Gods goedheid was
en trouw,
omdat je was wie je was voor ons:
dank.

Heer, wees goed voor hem
die goed was voor zovelen.
Laat hem bij U rusten in vrede.

Maria,
Bart, Ann, Lieve, Maarten, Tom,
Jan, Hilde, Gerd, Pieter,
Johan, Regine, Mona, Dries,
Stefan, Isabelle, Josephine,
danken voor uw deelneming en uw gebed.