

Onverwachts, maar niet onvoorbereid
ging leven in eeuwigheid
bij God, onze Vader,
en al Zijn uitverkorenen.



Mevrouw

Maria - Julia **RENAER**

weduwe van de heer

Adolf **REMUE**

De dierbare overledene werd geboren te Steen-
huize-Wijnhuize op 28 september 1898 en is
godvruchtig in de Heer ontslapen te Zandber-
gen op 22 juli 1970, gesterkt door de H. Sacra-
menten der zieken en de Pauselijke zegen.

Zij was als het rijpende koren : rechtop
en neigend door het gewicht van de zware
oogst en wachtend op de Maaiër

Al wist zij zich veilig geborgen in de
kring van liefhebbende kinderen en kleinkin-
deren, sinds het heengaan van vader, besloop
haar de angst - niet zozeer van alleen te zijn -
maar van geen aangepaste aanspraak meer te
zullen vinden.

Misschien dacht zij haar taak af en
voltooid, nu zij niet meer met allerlei attenties
haar zieke echtgenoot kon omringen.

Zij zelf wist niet - wat anderen reeds
jaren in stilte droegen - dat haar eigen dagen

geteld waren. Haar moe hart heeft moedig
vele jaren zoveel leed van al de haren gedra-
gen. Niemand ging van haar heen of was door
haar gemoedelijke kalmte en wijs woord weer
een beter mens geworden, in staat om te ver-
geten en te vergeven en om goed te doen.
Haar eigen troost was een stil gebed, de goede
verstandhouding en onderlinge liefde van haar
familie.

In ons verdriet mogen en moeten wij
God dank kunnen zeggen, omdat Hij dit ou-
derpaar samen heeft gelaten in leven én in
dood.

Dierbare kinderen en kleinkinderen,
vader en ik, wij dragen u onze taak over :
een schakel te blijven van vriendschappelijke
ontmoeting en dienstbetoon bij familieleden
en kennissen. Blijft trouw aan christelijke
haard en zeden en bidt met ons " tot weer-
ziens ".

O. L. Vrouw van Troost, bidt voor
ons !



De families

REMUE
RENAER
CORRIJN
VAN DEN NOORTGATE
VOLCKAERT

danken U van harte voor de bliken van
innige deelneming en gebeden.

Drukk. Du Mongh-De Rijck, Denderwindeke.