

Het kruis met kloeken moed zoo langen tijd gedragen,
Het zij een kroone nu voor hem, voor ons een zegen:

! Zij een vermaan tot deugd
En tot standvastigheid.

† GODVRUCHTIGE GEDACHTENIS VAN †
Mijnheer Omer Jozef RENAER

echtgenoot van

Mevrouw EMELE VAN GANSBERGE

Lid van den Bond van het H. Hart en van het
Broederschap van H. H. Rochus en Barbara
geboren te Erwetegem, den 12 Mei 1880 en zacht in den
Heer ontslapen te Herzèle, op 26 Februari 1943;
versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden

De duurzame afdijvige wiens afsterven wij betreuren
was een man zonder gevelndsheid, God vreezende en
afwijkende van het kwaad. In zijn door en door kristen
geloof putte hij de kracht om de pijnen en smerten van
eene langdurige ziekelijkheid met geduld en volle over-
geving aan 's Heeren aanbiddelijken Wil op te nemen.
Goede en getrouwe echtgenoot, wijze en voorbeeldige
vader, meik hij den troost en den steun uit van zijn
huisgezin. O welk eene leemte zal zijn heengaan niet
nalaten aan den huiselijken haard!

Zijne gedachtenis is in zegening. Eccl. 45. 1.

Vaartwel, duurzame Echtgenoot, Kinderen, Zuster
en Familieleden. Ik ga tot God en beveel u allen aan
zijne genade. Hebt dank voor al de zorgen mij geschon-
ken en de genegenheid mij betoond. Eens vinden wij
elkander weer vóór den troon van het aanbiddelijk Lam
in de onvergankelijke schouwing van het Eeuwig
Licht. — Ondertusschen blijft mij indachtig in uwe
vurige gebeden.

Lieve Kinderen, eert en bemint uwe moeder al de
dagen van haar leven.

Jezus, zachtmoedig en ootmoedig van Hert, maak
mijn hert gelijk aan het Uwe. 300 dag. afl.

Mevrouw Omer RENAER, geboren Emelle VAN GANSBERGE;

Mijnheer en Mevrouw Michel VAN DORPE - RENAER en kinderen

Ghui en Anne - Marie;

Mijnheer en Mevrouw Placide GOEMINNE - RENAER;

Juffrouw Marie RENAER;

Mijnheer René RENAER;

Juffrouw Marcelle RENAER;

Juffrouw Gabriëlle RENAER;

De familiën RENAER, DE MEDTS, VAN GANSBERGE en FRANÇOIS:

*innig getroffen door de blijten van genegenheid hun betoond
bij het afsterven van hun teergeliefden Echtgenoot, Vader,
Schoonvader, Grootvader, Broeder, Schoonbroeder, Oom,
Neef en Bloedverwant*

Bieden U hun oprechten dank.

Drukk. R. Van Boxstael - De Canck, Herzèle