

Geloofd zij Jezus Kristus !

†

BID VOOR DE ZIEL

van

Mijnheer

Louis Ferdinand RENARD

weduwnaar van Mevrouw

Maria-Constancia VAN DER LINDEN,

geboren te Nederbrakel op 4 januari 1886 en er

kortstondig overleden op 8 maart 1963,

gezalfd met de H. Olie.

Lid van de bond van het H. Hart, het Xaverianegenootschap en de Confrerie van de H. Barbara.

Opgeëiste 1914-1918.

Verleen zo vragen wij, almogende God, dat de ziel van uw dienaar, die heden van deze wereld is gescheiden, door dit offer gereinigd en van zonden ontslagen, kwijtschelding en tevens de eeuwige rust moge genieten, door Krisus onze Heer.

(gebed uit de begrafenismiss)

De duurzame overledene is altijd een vroom, stil mens geweest. Ijverig en werkzaam voor zijn gezin. Moge de H. Jozef die we vereren op de Toep hem binnenleiden in de heerlijkheid van God; want hij heeft toch menigmaal de klok geluid, om de mensen naar zijn heiligdom te roepen.

Duurbare kinderen, familieleden, ik dank U voor de genegenheid waarmede ge me hebt omringd en voor de goede zorgen, mij besteed wanneer ik ze nodig had. Vergeet mij niet in uw gebeden en tot weerziens allen in de hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid.



De Families

RENARD,

VAN DER LINDEN,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van kristelijke deelneming en danken U.