

Lijden gaat voorbij, maar goed geleden hebben,
telt ter zaligheid.



Bid voor de ziel

van

LOUISE RENARD

echtgenote van

PETRUS VAN DEN DOOREN

geboren te Nederbrakel de 29 Februari 1883.
en er godvruchtig overleden de 21 December 1950
Gezaïfd met het H. Oliesel.



Zij heeft pijnlijke dagen en droeve nachten gekend, toch bleef zij vredevol in haar lijden en verduïdig in al haar ellende, overtuigd van het woord van de apostel dat, zo wij met christus lijden wij met Hem zullen verheerlijkt worden.

Kalm en eenvoudig, onopgemerkt voor het oog der mensen heeft de overledene geleefd in dienst van God.

In al de lasten en kommer, die ze kende nam ze dan ook tot Hem haar toevlucht, want in haar dagelijks gebed vond ze de troost en de sterkte. Geheel bereid was ze om op te gaan tot God, want al leeft een mens vele jaren, het leven is toch zo gauw voorbij en een leven als goed christen mens doorgebracht wordt hierna maals honderdvoudig beloond.

Dierbare echtgenoot, maar al te vroeg sloeg het scheidingsuur. Scheiden doet lijden, doch vind uw troost in het gebed en O. L. Heer zal U sterken, eens toch worden wij voor altijd verenigd. Moge God U lonen voor al de zorgen mij verleend. U, mijn kinderen dank ik ook voor al wat gij voor mij gedaan hebt om mijn ziekte te verlichten. Zorgt nu verder voor vader en vergeet mij niet in uw gebeden. Hierdoor toont ge nog altijd uw kinderlijke genegenheid tegenover mij.



Mijnheer Petrus VAN DEN DOOREN,
kinderen en kleinkinderen ;
De Familiën RENARD, VAN DEN
DOOREN ;

Danken U van harte voor
de blijken van oprechte
deelneming door U betoond.

Nederbrakel, Druk. Wwe O. Surdiacourt