

Gegroet, o Kruis, onze enige Hoop !

†

BID VOOR DE ZIEL

van MEVROUW

Marie - Sidonie RENARD

weduwe van Mijnheer

ALFONS BEECKMAN

geboren te Erpe op 2 maart 1875 en er godvruchtig in de Heer ontslapen op 13 juni 1959, gesterkt door de troostmiddelen van onze Moeder de H. Kerk, en de pauselijke zegen.

Derde ordeling.

Lid van de Bond van het H. Hart, van de Conferie van de Allerheiligste Drieuldigheid en van verschillende godvruchtige genootschappen.

— — —

Telkenmale een goede en wijze moeder heengaat, staan haar kinderen op, om moeders lof te verkondigen. Met rechtmatige fierheid in 't hart denken zij terug aan de warme goedheid, de innemende minzaamheid, de moederlijke bezorgdheid, de grenzeloze zelfvergetenheid, waarmee moeder hen allen bemind en hun leven thuis zo rijk en gelukkig maakte. En uit hun bedroefde hart stijgt spontaan de bede: " Dank, o Heer, omdat Gij ons zo'n goede en voorbeeldige moeder hebt geschonken.

Zij was een vrouw van diep kristen geloof, eenvoudig en rechtschapen van hart. Aan haar man schonk zij haar volle liefde en trouwe toewijding. Aan haar kinderen schonk zij de rijke gaven van haar moederhart.

Zij was een wilskrachtige vrouw die kloek de lasten van het leven heeft gedragen met een onbegrenst vertrouwen op de Goddelijke Voorzienigheid.

Mijn geliefde kinderen kleinkinderen en achterkleinkinderen, zuster en verwanten vaartwel. Bevaart mijn gedachtenis in uw hart en vergeet mij en vader niet in uw gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

Mijnheer en Mevrouw
Omer Fransaert-Beeckman en kinderen,
Mijnheer en Mevrouw
Jozef Beeckman-Janssens kinderen en
kleinkinderen,
Mijnheer en Mevrouw
Dominique De Pauw-Beeckman
kinderen en kleinkinderen,
Mijnheer en Mevrouw
Firmin Beeckman-Beeckman en
kinderen,
De familiën :

Renard,
Beeckman,
Stalpaert,
Coppens,

*danken U van harte voor uw
gebeden en betuigde deelname.*

.....
Drukk. Sterck, Mere.