

De zielen der rechtvaardigen zijn in  
Gods hand.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

**DE HEER**

**Kamiel - Louis Renneboog**

weduwnaar van **Mevrouw**

**MELANIA-ZOE DE ROUCK**

geboren te Aspelare op 11 oktober 1893 en  
godvruchtig overleden te Ninove op 2 april  
1973, voorzien van de H. H. sakramenten der  
zieken en de Pauselijke Zegen.

Opgeëiste van de oorlog 1914-1918.

---

Het is de hand Gods die ons door het leven  
leidt. Hij is het die ons zegent en zalft, die  
ons wenkt om na dit aardse leven de eeuwig-  
heid in te gaan. Hoewel het heengaan van  
onze geliefde ons met grote smart vervult,  
zeggen wij toch in volle overgave: Heer uw  
wil geschiede.

Zoals ieder mens van het leven houdt, hield  
ook onze overledene ervan, maar dan van  
een leven van taaie en onafgebroken arbeid,  
liefst in Gods heerlijke natuur.

Met wijsgerige blik kon hij zijn werk over-  
zien, er in opgaan, en ook fier zijn over  
hetgeen hij gepresteerd had.

Hij bezat bovendien de kunst om zich dienst-  
baar te maken door overal waar hij kon, met  
beminnelijke eenvoud en goedheid, een hel-  
pende hand uit te steken. Velen zullen hem  
missen!

Dierbare kinderen en kleinkinderen, groot was  
de genegenheid die u mij hebt toegedragen;  
liefdevol ook uw zorgen. Wat waren wij za-  
men gelukkig!

Mijn goede zuster, mijn afsterven zal u pijn  
doen, maar ik weet het, gij zult het aanvaar-  
den met echt geloof in de troostende hoop  
op een eeuwig weerzien.  
Hij ruste in vrede.

†

**De families Renneboog, De Rouck,  
Droesbeke en Beazar,**

**danken u van harte voor de blijken van  
innige deelneming in hun rouw en ge-  
beden.**

---

Druk. Van Der Bracht A., Voorde.