



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Josué REVYN

echtgenoot van Mevrouw
Suzanne Vérons

Geboren te Mullem op 18 maart 1919 en
godvruchtig overleden te Gent
op 29 mei 1998,
gesterkt door het gebed van de kerk.

Oorlogsvrijwilliger 1940-45.

*Lid van de Vereniging der Oorlogsvrijwilligers,
afdeling Oudenaarde.*

Mevrouw Suzanne Vérons,
kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen
en de families Revyn, Van Parys en Vérons
danken u voor uw medeleven en uw gebed.

*Ma petite maman,
je t'aime et soignes toi bien... Adieu*

Dat waren jouw laatste woorden.
Jouw vrouwtje en jouw familie kwamen immers
op de eerste plaats.
Jij had al afscheid genomen en je wou in alle
stilte heengaan,
jij wou je lange lijdensweg beëindigen.
Maar wij bleven hopen,
hopen dat je terug in ons midden zou komen.
Jij wist wel beter...

Mon amour, pa, pepe, afscheid nemen konden
we niet,
maar eens zullen we elkaar terugzien.
We willen je enkel dit nog zeggen ;
we houden allemaal enorm veel van jou
en zullen je ontzettend missen.

*De namis heeft plaats op zondag 21 juni 1998
om 10 uur in de parochiekerk te Mullem.*

