



Goede Vader, verhoor ons vertrouwd gebed,
sterk ons in deze smart,
en laat ons na dit leven delen in de hemelse vreugde,
samen met uw dienaar :

De Heer Camiel REYGAERT

echtgenoot van Mevrouw Angèle VIDTS

geboren te Delftinge de 20 oktober 1897 en zacht in
de Heer ontslapen te Geraardsbergen de 6 augustus
1966, gesterkt door de HH. Sacramenten van de zieken.

«Heilige Vader, almachtige, eeuwige God, Uw goed-
heid is groot, en grenzeloos is Uw barmhartigheid. Ver-
hoor ons gebed : geef Camiel de eeuwige rust, en laat
ons met hem voor altijd bij U zijn. Door Christus, Uw
Zoon, onze Heer».

Troost elkander...

Al het goede in zorg en toewijding om zijn gezin, in
naastenliefde voor de anderen, zal voor de dierbare over-
ledene een voorspraak zijn bij de Heer. De ontmoeting
met het kruis : bij het zó vroeg afsterven van zijn dochter,
bij zijn zieke echtgenote, heeft hij zijn blik toch op de
Heer gericht om te bidden en schoon te offeren.

Troost elkander...

Deze dood is zwaar om dragen. Zeer rap kwam de
scheiding... nochtans zijn hulp kon nog niet gemist wor-
den. — «Ons leven wordt niet weggenomen, het wordt
veranderd», zó spreekt ons geloof. — Bidden we voor
onze overledenen ; en ieder afsterven is een les voor hen
die blijven : wees immer bereid.

Bemide echtgenote, na al de beproevingen in ons
gezin, zal mijn afsterven het hoogste punt zijn van de
Kalvarieberg voor u. Troost u : mijn zorg was loutere dank
om uw schone en trouwe genegenheid. Ik bid met u
opdat we weer één worden, samen met onze geliefde
dochter in een heerlijk maar hemels familieleven.

Beste broers, schoonbroers, schoonzusters, bloedver-
wanten en vrienden, innige verkleefdheid was de sfeer
van ons samenzijn. Genegen dank hierom. Weze uw
gebed nu mijn eeuwige steun, zó blijven we één in trou-
we familiebanden.

H. Ursmarus, mijn parochiepatroon,
wees mijn voorspreker.

Alwie christelijk deelt in de rouw, deelt edelmoedig in
de christelijke steun voor de overledene : H. Mis en
gebed.

*Uw gebeden blijven een steun voor de
overledene, uw bliken van deelneming een
troost voor ons.*

Danken U oprecht :

Mevrouw Camiel REYGAERT-VIDTS,
De families REYGAERT, VIDTS, DE
GEYTER en VAN DE PONTSBELE,

Uitg. Mevr. Miserez, Dries, Delftinge.