



Na trouwe dienst in den Heer, moge nu
ook voor eeuwig rusten in Zijn geluk de ziel

van Mijnheer

JULES REYGAERT

Echtgenoot van

Mevrouw Julia DE HENAU

geboren te Hemelveerdegem, de 17 november 1895
en in de Heer ontslapen te Geraardsbergen, de
13 oktober 1966, gesterkt door de heilmiddelen van
de H. Kerk en de Pauselijke zegen.

« Eenmaal zal dit vernederd lichaam weer verrijzen. » Zekerheid voor hem die leefde als trouwe kristen. Troost voor hen die wenen om zijn plots heengaan.

De vreugde om zijn kerk die nu hersteld is, de belangstelling om de geestelijke inspanning tot herstel van de parochie onder de Missie, dat was de zorg en de bezieling van zijn stille leven. Hij hield van dit alles en leefde edelmoedig mee. Hij spande zich in voor vernieuwing en verbetering in eigen huis, in zijn parochie en in de noden van zijn medemenschen.

Plots en in zeer pijnlijke omstandigheden heeft hij zijn goed-afgewerkte, verzorgde en zeer actieve levenstaak neergelegd. De Heer mag hem oordelen. Zijn lichaam toonde trekken van zware inspanning en arbeid, maar zijn ziel droeg de trekken van trouw, van dienstbaarheid en oprechte godsdienstzinnig. De Heer zal hem belonen om zijn leven dat een leemte brengt in zijn huis en zijn grote vriendenkring.

Dierbare echtgenote, ik dank u om uw trouw en toewijding. Bij de Heer vindt ge de troost en moed tot het eeuwig weerzien. Bij uw kinderen en kleinkind vindt ge de dankbare genegenheid om sterk te blijven in de eenzame levensavond.

Beminde kinderen en kleinkind, uw innige genegenheid en uw zorg voor ons heeft zeer getroost. Dank hiervoor. Houdt veel van moeder, helpt en troost haar in deze pijn. In het gebed vinden we elkaar dikwijls terug.

U broer, dank ik voor de verkleefdheid en dienstwilligheid, op u drukt de zware smart en taak hen te helpen die overblijven. Uw geloof en uw moed mogen niet begeven.

Beste bloedverwanten, vrienden en kennissen, gedenkt me in uw gebed en vooral bij deze eucharistieviering, opdat ik op de dag der verrijzenis moge opstaan, om samen met u allen eeuwig te leven in de vreugde van de Vader.

*Een milde troost waren ons uw
blijken van christelijke deelneming
bij het afsterven van hem die ons
zo dierbaar was.*

Daarvoor danken U innig :

De familiën REYGAERT, DE GEYTER,
DE HENAU, STEENHOUDT.

Uitg. Raf Cromphaut-Soetens, St-Martens-Lierde