



Gedenken wij dankbaar en gelovig  
de heer

## **NESTOR REYGAERT**

weduwenaar van mevrouw  
**Marguerite De Ruyver**

geboren te Deftinge op 29 januari 1906  
en overleden te Geraardsbergen op 12  
oktober 1991, gesterkt door de HH.  
Sacramenten der Zieken.

Ere-gemeentesecretaris van Deftinge  
Ere-secretaris van O.C.M.W. - Deftinge  
Ere-voorzitter en medestichter van de  
bond van gepensioneerden van Deftinge.

Met een fiere blik op een lang en rijkgevuld  
leven, zó mogen oud worden en zó lang als  
gehuwden mogen samen blijven - een thuis  
mogen opbouwen waar kinderen en klein-  
kinderen zich geborgen en veilig voelen -  
wat een waardering en eerbied van Gods-  
wege. En als men alles uit handen moet  
geven, tot de laatste levenskracht toe, dan  
weer een huiselijke sfeer vinden om alle  
eenzaamheid uit het dagelijkse leven weg  
te houden - wat is de Heer toch goed voor  
zijn mensen. Zo vindt Hij nog gezinnen  
waarin vader en moeder, al zijn ze oud en  
versleten, toch eerbied en dank krijgen tot  
de laatste dag toe.  
Veeleisend van zichzelf zonder veel be-  
slag, ernstig en eenvoudig, heeft hij samen

met zijn echtgenote zijn gezin geleid :  
godsdienstig en werklustig. Nestor kreeg  
tijd en talenten, gezondheid en sociaal  
meevoelen, en heeft alles vruchtbaar ge-  
bruikt. Ondankbaar was soms de verant-  
woordelijkheid in de gemeenschap. Voor  
hem was het dienstbetoon : mensen helpen  
op momenten dat de letter van de wet te  
zwaar en te streng werd. Zijn godsdienstige  
overtuiging was zijn gewetensbeleid. In het  
herstel van zijn parochiekerk was zijn taak  
zó stipt en verzorgd, dat het huis van God  
een pareltje werd in de streek. Hij was de  
gekende en zeer gewaardeerde helper om  
een thuis te bouwen voor de K.B.G. en was  
tevens een pionier in de zorg om de een-  
zamen.

Alles viel stil - het heengaan van zijn  
echtgenote heeft hij aanvaard in geloof en  
wijsheid, maar de pijn en het verdriet kon-  
den de levensmoed niet meer ophelpen. Met  
een blij hart heeft hij zijn plicht gedaan.  
Gelovig is hij ons voorgegaan. Biddend  
heeft hij afscheid genomen.  
Moge de Heer hem in dankbare liefde van  
kinderen, kleinkinderen, familie en vele  
vrienden, bewaren en de zorg overnemen  
over alles wat Nestor schoon en renderend  
heeft gedaan.

Uw gebed en uw aanwezigheid waren  
voor ons een ware steun in deze droeve  
ogenblikken.

Hiervoor danken u zijn kinderen,  
kleinkinderen en familie.

---

Uitg. Miserez, Deftinge