



Heer, wij bevelen U aan in uw barmhartigheid,  
de ziel van uw dienaar

## REMI REYGAERT

weduwnaar van Mevrouw

**BERTHA ROELAND**

geboren te Overboelare de 15 februari 1896 en tot  
het vaderland teruggeroepen te Geraardsbergen de  
5 maart 1965, getekend en gesterkt door de genade-  
middelen van onze Zaligmaker.

Bij de aanvang van deze vastentijd, terwijl wij  
door bezinning en versterving ons naar U keren,  
Heer, hebt Gij onverwacht deze vader tot U ge-  
roepen; om hem op te nemen samen met de  
zijnen, de zovelen die hij heeft bemind op deze  
korte levensbaan.

Hoe dikwijls vergeten wij niet dat al ons zwoegen  
en menselijk betrachten zo plots zijn betekenis kan  
verliezen, tenzij wij ermede het nieuwe leven voor-  
bereiden dat Gij ons schenken wilt.

Allerliefste kinderen, is het een plots en onver-  
wachts afscheiden, toch ben ik blij en fier. Het werk  
dat ik voor U heb getorst zal ik aan de Heer aan-  
bieden. Moge Hij u zegenen en ons belonen naar de  
mate van onze goede wil.

Gedenk dat gans ons leven een vastentijd moet  
blijven; waarin wij ons bekeren tot Hem en tot  
onze naaste. Blijf elkander helpen en steunen op de  
goede baan tot dat wij ons terug vinden in de heer-  
lijkheid die Christus ons heeft voorbereid.



De familiën

REYGAERT,  
ROELAND,  
VAN WIJMEERSCH,  
VAN BREUSEGEM,

danken zeer hartelijk voor  
uw christelijke deelneming.

---

Drukk. De Vos, koster, Overboelare