

Heer geef aan zijn ziel de eeuwige rust, en dat het  
eeuwig Licht hem verschijne.

+

## BID VOOR DE ZIEL

van MIJNHEER

## RENÉ REYGAERT

Weduwnaar van **HORTENSE VAN LIERDE**,

geboren te Overboelare de 10 December 1866 en al-  
daar godvruchtig overleden de 16 Maart 1955, voor-  
zien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Lid van de Bond van het H. Hart en van de Confrerie  
van de H. Barbara.

Ere-Lid van de Muziekmaatschappij "Ste Cecilia".

Oud-Veldwachter van Overboelare.



De wet van de waarheid was in zijn mond, en ge-  
ne ongerechtigheid werd op zijn lippen gevonden ;  
in vrede en rechtvaardigheid heeft hij gewandeld.

Hij heeft zijn brood in ledigheid niet geëten, hard  
en veel heeft hij gewerkt. Hij was blij en opgeruimd  
en droeg in zich de vrede van een goed geweten en  
volbrachte plicht. Van hem, zoals van menigen, kan  
men getuigen dat hij een echt voorbeeldig christen  
was. Zijn gedachten woorden en werken waren ge-  
richt op het vervullen van de plicht in dienst en lief-  
de tot de naaste, in dienst en liefde tot God. Zo was  
hij in zijn jeugd zo was hij in de bloei van het leven,  
zo bleef hij ook in zijn gezegenden ouderdom.

Mijn welbeminderde kinderen, kleinkinderen, achter-  
kleinkind en familieleden, ik ben O. L. Heer dank-  
baar dat Hij mij zo lange jaren en in een gelukkige  
oude dag bij U allen heeft laten doorbrengen. Ik  
dank U om de ware genegenheid waarmede Gij mij  
hebt omringd. Ik weet dat Gij ook zult trouw blij-  
ven aan Gods wet en Gods liefde en dat we dan allen  
weer zullen verenigd worden in de eeuwige zaligheid.

JEZUS, MARIA, JOZEF.

Drukkerij De Croo, Koster, Overboelare.

De Familiën REYGAERT, VAN LIERDE, VAN HOOL-  
LAND en DUBOIS,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming  
hun betoond bij het overlijden van hun teer-  
geliefde afgestorvene

DANKEN U.