



DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

RENE REYGAERT

weduwnaar van Mevrouw

Maria, Magdalena VAN DE MAELE.

Geboren te Geraardsbergen op 29 september 1907 en godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek te Geraardsbergen op 5 mei 1986.

Gesterkt door de HH. Sakramenten.

De families

REYGAERT, VAN DE MAELE,
DROESBEKE, VAN OUDENHOVE,
danken U.

Allen moeten wij door de donkere poort van de dood heen om eens op onze eeuwige bestemming te geraken. Maar als het een van onze dierbaren betreft waar we in liefde en vrede mee samenleefden doet het pijn, vooral omdat dit een goede vader was die trouw zijn plicht heeft vervuld. Daarom danken wij de Heer om dit lange leven van edelmoedige inzet. Van aanschijn tot aanschijn zullen we elkaar niet meer aanschouwen maar we geloven in de verrijzenis en hopen dat we elkaar eens zullen weerzien in Gods koninkrijk.

Dierbare kinderen, hoe snel vliegen de jaren van een leven. Ik was blij met U en om U. Blijf elkander steunen en beminnen. Altijd tevreden en welgezend stond hij ten dienste van familie, geburen en vrienden en toch werd hem lijden en pijn niet bespaard. In stilte heeft hij doorgegeven wat zijn innerlijke rijkdom was: tevredenheid en vreugde om kleine dingen.

Daarom danken we de Heer en bidden we samen met hem opdat hij worde opgenomen in Zijn koninkrijk.

Begraven:ssen Herregodts, Grote Weg
Overboelare - Tel. (054) 41 29 78
Druk. Devleeschouwer-Hoste en Zn., Brakel