



BID VOOR DE ZIEL VAN

DE HEER

**ROBERT REYGAERT**

echtgenoot van Mevrouw

**ESTELLA HEGGERICK**

geboren te Ledeberg op 8 juni 1907

en er overleden op 26 december 1970, na gesterkt  
te zijn door de HH. Sacramenten der zieken.

Ons verblijf op aarde is een proeftijd, een  
doorgang naar een eeuwig bestaan.

De dierbare overledene heeft zijn wedstrijd voor  
een overgankelijke kroon glorievol volbracht.

Evenals zijn leven eenvoudig en vredelievend  
geweest is, zo ook was zijn dood: gelaten in de  
beproevingen.

Hij heeft zijn best gedaan om schoon te leven,  
om voor de harde strijd van het leven, troost en  
sterkte te vinden in het gebed.

In die gesteltenis is hij zachtjes in de Heer  
ontslapen en het koor der heiligen gaan vervoe-  
gen.

Teergeliefde echtgenote, heb dank voor al uw  
roede zorgen en genegenheid, bewaar in uw hart  
de gedachtenis aan mij. Eens zien wij elkaar  
terug in de eeuwige vreugde.

Bloedverwanten en vrienden, vergeet mij niet  
in uw gebeden.

---

Rouwonderneming Van de meirssche

Tel. 09/23.35.09 — Ledeberg - Gentbrugge

Mevrouw Robert REYGAERT-HEGGERICK,

De Heer en Mevrouw Jules VAN DE PUTTE-REYGAERT,

Mevrouw Weduwe Guillaume BEYS-HEGGERICK en kinderen,

Mevrouw Weduwe Edmond COBBE-HEGGERICK,

Mevrouw Weduwe Maurice HEGGERICK-LEJEUNE en kinderen,

Mevrouw Weduwe Jozef HEGGERICK-VIAENE en kinderen,

De Heer en Mevrouw Albert HEGGERICK-VAN HECKE en kinderen,

De families REYGAERT en HEGGERICK.

danken U zeer oprecht voor de blijken  
van deelneming hun betoond.