

Geloofd zij Jezus-Christus ; Amen.



GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL

van de Heer

ROMANUS REYGAERT

Echtgenoot van Mevrouw

CELESTINE VAN WYMEERSCH.

Geboren te Overboelare de 1 Januari 1872 en er godvruchtig overleden de 21 April 1953, versterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond van het H. Hart en van de Confrerie van de H. Barbara.

Van jongs af in de dienst van de Heer opgevoed was hij eenvoudig en oprecht van hart, hij vreesde de Heer en verwijderde zich van alle kwaad, zijn grootste vreugde vond hij in het kwijten van zijn christelijke plichten.

Van krachten uitgeput, stierf hij in een gezegende ouderdom. Zolang zijn krachten hem dit toelieten had hij gezorgd voor zijn gezin, hij was een verdienstelijk echtgenoot en een voorbeeldige vader.

Duurbare echtgenote en kinderen, de Heer heeft ons gescheiden, Zijn heilige wil geschiede ; daarboven in de hemel zal ik u verwachten, een menschenleven is niet lang, de eeuwigheid is zonder einde. Dank voor uw genegenheid en zorgen. Gedenk mij in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

O Maria mijn Moeder, bid voor mij.

Drukk. De Croo Overboelare.



De familiën REYGAERT, VAN WYMEERSCH, VAN
HOORLANDT en VAN HELLEPUTTE,

ZEER GEVOELIG VOOR DE BLIJKEN VAN DEEL-
NEMING HUN BETOOND BIJ HET OVERLIJDEN
VAN HUN TEERGELIEFDE AFGESTORVENE

DANKEN U.