

De Here zei : " 't Is avond en
't wordt stille
kom nu maar bij mij.
't Wordt stille
de lange uren zijn voorbij
en 't wordt,
kom bij mij " !

De Heer Albert REYNAERT

weduwnaar van

Mevrouw Germaine MUYSHOND

geboren te Mater op 6 juni 1912 en godvruchtig
overleden te Oudenaarde in het rustoord « De
Meerspoort » op 2 juli 1996, gesterkt door de
HH. Sacramenten der zieken.

Mijn Vader, een vader,

Hoe stille is 't geworden... nu jij
bent heengegaan,...

Het leven gleed zacht uit jou, zoals het goud
van de avondzon die blinkend in de golven,
langzaam in de horizon van de zee verdrinkt,
bewust van zijn tevredenheid, om alles
wat je gegeven is !.

Het is stil geworden... we zijn intens dankbaar
omdat jij, vele jaren en dagen aan ons
gegeven waart.

" Alles is goed "

Ik ben niet dood,
ik ben gewoon naar de andere oever
Alles wordt „ Licht “
Alles wordt „ Liefde “,

De aarde kan mij geen pijn meer doen.
In God zijn alle wensen vervuld.
Ik kan alleen maar dankbaar zijn.
Mijn geluk is volkomen.
Ik leef
Ik ben in vrede,
want ik ben geborgen,
in de armen van een
Oneindige lieve God.

André en Jutta REYNAERT - HICKETHIER,
zijn kinderen ;

Peter en Rita REYNAERT - CHEYNS,
Philippe en Cindy REYNAERT - VAN DER SUIJT,
zijn kleinkinderen ;

Brent en Ruben REYNAERT,
zijn achterkleinkinderen ;

De families REYNAERT, MUYSHOND,
DE MEUE en DE SCHEPPER.

**DANKEN U van harte
voor de blijken van deelneming.**

NAMIS op vrijdag 19 juli 1996 om 19 uur.

Ename - Drukk. Vander Stuyft ☎ 055 - 31.33.21