

Zalig de vreedzamen, want ze zullen  
kinderen Gods genoemd worden. (Ev.)

†

ZALIG AANDENKEN AAN

DE HEER

**ADIEL REYNAERT**

zoon van wijlen

**Jean-Baptiste en Pharaïide WALRAET**

geboren te Mater op 14 juni 1908 en godvruchtig overleden te Oudenaarde op 23 maart 1973. Bediend met de H. Sakramenten van de zieken.

De duurzame overledene was een eenvoudig zachtmoedig en werkzaam man. Ongeruimd zoals hij steeds was kende hij alleen vrienden. In zijn beproeving bleef hij hoopvol en hoopgevend voor zijn lotgenoten, en kwam zo tot de volledige overgave aan Gods wil.

Geachte broers en zusters, familie en vrienden, vaart wel; hebt dank voor uwe genegenheid en zorgen om mij. Dank ook aan allen die mij hebt bijgestaan en getroost bij mijn verzorging. God lone er u om.

Vergeet mij ook niet in uwe gebeden.

H. Jozef patroon van de goede dood, bid voor ons.

---

De Hr en Mw Jérôme REYNAERT-MAES, kinderen en kleinkinderen,  
De Hr en Mw Jean-Baptiste DE RUYCK-REYNAERT en kinderen,  
De Hr en Mw Jozef REYNAERT-DE POTTER, kinderen en kleinkinderen,  
De Hr en Mw René REYNAERT-BROWAEYS, kinderen en kleinkinderen,  
De Hr en Mw Ernest REYNAERT-REYNAERT, kinderen en kleinkinderen,  
zijn broeders, zusters, schoonbroeders, schoonzusters, neven en nichten;  
De families REYNAERT en WALRAET.

**bedanken van harte voor de blijken van  
kristelijke en innige deelneming hun  
betoond.**

---

Druk Van Herzele - Oudenaarde-Eine