

†

BID VOOR DE ZIEL

van

Mijnheer Alfons REYNAERT,

echtgenoot van

Mevrouw Irma DE KEYZER,

geboren te Mater, de 27 mei 1906, en ten gevolge van een smartelijk ongeluk overleden te Oudenaarde, de 9 februari 1961, gezalfd met de H. Olie "in extremis",

Bestuurder van de

Muziekmaatschappij "St Cecilia", van Volkegem,

Lid van de C. O. O.

en van de Koninklijke Boldersgilde "St Eligius",

Heer, als een berg is de smart neergestort op ons. Hoe onbegrijpelijk zijn Uw raadsbesluiten! Doch wij zullen gelaten aanvaarden. Wij weten Heer, dat Gij ons zult helpen en sterken bij deze zware slag.

Zoals elke dag was ALFONS, na volbrachte dagtaak, op weg gegaan naar huis. Weldra zou hij weer de stille rust en de innige vrede van zijn gezellige huiskring smaken. Helaas, onverwacht en bliksemsnel kwam een kwade slag hem langs de weg neervellen, en eerder dan iemand had gedacht, had de dood weer haar treurig werk verricht.

Met ontroering en diepe droefheid in het hart denken wij terug aan die goede vader, die moedige opgeruimde man, zo plots en onverwacht uit ons midden weggerukt. Samen met zijn duurzame familie zullen vooral zijn vrienden van de muziekmaatschappij, waarvan hij jaren lang de spil en de onvermoeibare bezieler was, zijn al te spoedig heengaan diep betreuren.

Geliefde echtgenote, beminde kinderen, broeders, zusters, en familie, weest niet als deze die geen hoop hebben. Stelt uw vertrouwen op God. Ik dank U voor

alles wat gij voor mij hebt gedaan. Blijft elkander helpen, eens vinden we elkaar terug. Bidt voor mij.

Ook gij m'n goede vrienden en kennissen, vergeet mij niet in uw gebeden.

Heer Jezus, geef zijn ziel de eeuwige rust!

Mevrouw Alfons REYNAERT, geboren Irma DE KEYZER,

zijn echtgenote :

Mijnheer en Mevrouw André VAN DEN HAEZEVELDE,

REYNAERT ;

Mijnheer en Mevrouw Albert REYNAERT - VAN DE VELDE

en kind ;

Meisje Maria REYNAERT ;

Mijnheer Robert REYNAERT,

Mevrouw Wed. Ivo REYNAERT - DE MEUE, *zijn kinderen en kleinkind ;*

De families REYNAERT, DE KEYZER, DE MEUE en *zijn moeder ;*

VAN LAETHEM.

DANKEN U van harte om de blijken van genegenheid en gebed.

Ename — Em. Vander Stuyft-Taverniers