

Gij allen die haar genegen waart, gedenk
in Uw gebed



MEVROUW

ALICE REYNAERT

weduwe van de heer

Jean-Baptist DE RUYCK

geboren te Mater op 30 juli 1900 en na een korte ziekte overleden in het O. L. Vrouw-ziekenhuis te Oudenaarde op 11 maart 1975, gesterkt door het Sacrament der zieken.

Mensen die alles voor elkander waren, kunnen niet lang gescheiden zijn. Vader is niet meer en nu na zes maanden is onze goede moeder ook heengegaan. De schoonste herinnering die een moeder kan nalaten is het voorbeeld van godsvrucht, werkzaamheid en volle inzet voor het gezin. Zo zal moeder in het hart blijven voortleven als een vrouw die biddend en werkend de dag doorbracht, die altijd nog tijd vond om anderen te helpen. Enkele dagen geleden had ze haar gezellige woonst opgesmukt en nu heeft ze alles verlaten.

Wij danken U God om deze goede moeder, die altijd behulpzaam was en bekommerd om haar kinderen gelukkig te maken; om de vriendelijke vrouw die door haar gulheid allen die haar ontmoetten het leven aangenameer maakte; om de geduldige vrouw die in stille berusting het verlies van haar innig beminde man heeft gedragen, die moedig haar kruisje tot het einde heeft gedragen; die, onwel, nog dacht aan haar dochter die bij haar de laatste nacht waakte.

Aan dit alles willen wij denken, nu de Heer haar vrijwel onverwachts tot Zich riep en zij het ware leven is ingegaan en

wij danken Hem voor het heerlijk, ongekunsteld voorbeeld van beleefd christendom dat Hij ons in haar persoon heeft gegeven.

Dierbare dochter Aline en schoonzoon, ik dank U om de liefdevolle zorg waarmee ge mij omringd hebt, bij U was ik altijd welkom. Tracht deze scheiding te aanvaarden in volle overgave aan de Wil van God die ons nooit verlaat en steeds bezorgd is om ons, en in de vaste hoop dat wij elkaar eens blijvend zullen weervinden bij Hem, samen met vader.

Beste familie en vrienden, ook U dank ik om uw vele bezoeken en de attentievolle genegenheid en meevoelen.

Wilt mij allen in uw gebeden gedenken opdat ik bij de Heer barmhartigheid moge verwerven en in het samenzijn met Hem de eeuwige vreugde vinden.

O. L. Vrouw van Kerselare, bid voor haar !

De Heer en Mevrouw Roger VAN ASSCHE-
DE RUYCK,

De families REYNAERT-WALRAET en
DE RUYCK-LAPAEYGE,

danken
voor de bliken van deelneming.

vandevelde