

Door Uw bitter lijden  
schenkt Gij, Heer, ons 't eeuwige leven.  
Wil de dierbare dode  
zielevrede geven.



ZALIG AANDENKEN AAN

DE HEER

## **Frederick, Jules REYNAERT**

weduwnaar van Mevrouw  
**Elisabeth VAN DORPE**

Geboren te Mater op 5 september 1912 en zacht in de Heer ontslapen in het O.L.Vrouw Hospitaal te Oudenaarde op 24 februari 1995, bediend met de H. Sacramenten der Zieken.

Oudstrijder van de oorlog 1940-1945. Lid van N.S.B.

Wie zou in deze Vastentijd, waarin de Kerk ons doet opzien naar het Kruis, niet verstaan wat de Heer tot Zijn leerlingen zei : "Neem uw kruis op en volg Mij" ? Zo heeft ook Jules zijn plaats ingenomen in de stoet van de ontelbare kruisdragers. Weduwnaar geworden sinds het heengaan van zijn echtgenote in mei 1983, moest Jules zijn verblijf in Eine prijsgeven om bij zijn zoon en schoondochter te gaan inwonen in Mullem.

Hij was een levensgenieter, die graag in het gezelschap van zijn medemensen vertoefde. Zijn gemoedelijkheid maakte er hem geliefd bij allen die hem kenden. Dankbaar zullen zij blijven denken aan zijn aanwezigheid die overal blijheid en gezelligheid bracht. Gelukkig om het welzijn van zijn kinderen, heeft hij de laatste weken zijn eigen lijden in stille gedragen en zelfs verborgen gehouden om anderen niet tot last te zijn.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, heb dank voor alles wat gij voor mij gedaan hebt om mij het leven van mijn oude dag aangenaam te maken. Van hierboven blijf ik, samen met moeder zaliger, u allen begeleiden en behoeden.

Dierbare broers en zusters en u allen die mij genegen waart, gun mij de goedgunstigheid van uw gebed.

Geachte dokters, verpleegkundigen en aalmoezenier, die vol toewijding mij nabij zijt geweest, mijn oprechte dank. Uw medische en geestelijke bijstand betekende een verzachting van mijn leed.

---

Louis en Monique REYNAERT - RAMBOER  
en kinderen,

Marc en Gisèle REYNAERT - VANDRIESSCHE en zoon,  
*zijn kinderen en kleinkinderen ;*

De families REYNAERT - DE POTTER en  
VAN DORPE - VAN HOVE

**danken voor uw kristelijke deelneming  
in rouw en gebed.**

---

Rouwdienst Van Labeke - Gavere - Drukkerij Van Herzele - Oudenaarde