

Ik ben de verrijzenis van het leven.

†

VROOM AANDENKEN AAN DE HEER

## **Hector, Jozef REYNAERT**

echtgenoot van Mevrouw

### **Cyrilla DE POTTER**

geboren te Mater op 29 augustus 1905 en in de Heer ontslapen te Oudenaarde op 19 maart 1985, gesterkt door de Heilige Sakramenten van de zieken.

Broos en vergankelijk is het leven van de mens en al was het heengaan van Jozef onverwacht, toch is hij niet onvoorbereid de eeuwigheid ingetreden op de dag van het feest van zijn Patroonheilige, de H. Jozef, in wie hij een groot vertrouwen had. Wij hebben hem allen gekend als mens van de plicht, een trouwe echtgenoot en goede vader, die zich volledig inzette voor het welzijn van zijn gezin. Hij was gelukkig om de genegenheid van vrouw, kinderen en kleinkinderen. Verleden jaar hebben wij hem overgelukkig Onze Lieve Heer weten te danken om het geluk van 50 jaar gezegend huwelijksleven.

Dierbare echtgenote, 50 jaar lang hebben wij lief en leed gedragen en samen hebben wij gewerkt en gezorgd voor ons gezin. Ik dank U voor uw liefde en nooit rustende zorg.

Bemide kinderen en kleinkinderen, mijn trots en mijn vreugde, door uw grote toewijding hebt gij mij zoveel troost verschaft. Ik dank U hierom.

Weest mij allen indachtig in uw gebeden.  
Mijn Jezus barmhartigheid.

---

Cyrilla De Potter,  
Robert en Maria Dussart-Reynaert en  
hun kinderen Geert en Katrien,  
Luc en Sabine Van Welden-Reynaert,  
De families REYNAERT, WALRAET,  
DE POTTER en DE WOLF,

**danken U van harte voor de blijken van  
genegenheid hen betoond in hun rouw.**

---

Rouwdienst D'Hondt - Drukk. Van Herzele, Ouden.