

Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer!

+

VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

**Marie, Alice REYNAERT**

weduwe van de

**Heer Achiel, Omer GYSELINCK**

Geboren te St.-Maria-Horebeke op 8 mei 1902  
en er in de Heer ontslapen op 21 maart 1990,  
gesterkt door de H. Sakramenten der Zieken.

---

Gelukkig de mensen, die na een leven vol  
toewijding en eenvoud, van geloof en vertrouwen  
in de goedheid van God, naar Hem toe mogen  
gaan. Voor hun is de ouderdom een zegen en  
hun christelijk leven de belofte van de eeuwige  
beloning die wacht.

En zo was het leven van onze dierbare over-  
ledene: stil en bijna onopgemerkt ging het  
voorbij de wereld, maar schoon was het voor  
God, omdat het getooid was met de deugden  
die van een mens, een echt kind van God  
maken. De ziekelijkheden van de laatste maan-  
den van haar leven, hebben haar ziel gelouterd  
en rijp gemaakt om met nog grotere verdiensten  
de eeuwigheid binnen te treden.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en familie, U  
allen dank ik voor alles wat gij voor mij gedaan  
hebt. Lange jaren hebben wij in geluk samen  
geweest. Uw zorg en bekommernis waren een

troost voor mij in moeilijke dagen. Blijft nu  
met mij verenigd door uw gebed.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De Heer en Mevrouw  
Hendrik en Emilienne PEYSKENS - GYSELINCK  
kinderen en kleinkinderen

De Heer en Mevrouw  
Etienne en Madeleine GYSELINCK - LAMIROY  
kinderen en kleinkinderen

Gevoelig voor uw blijken van genegenheid  
van deelneming en gebed  
dankt U de familie.

sanderus