



Dankbaar aandenken aan

**mevrouw**

**Marie-Louise Reynaert**

geboren te Munkzwalm op 20 maart 1937  
en zachtjes van ons heengegaan te Gent op 7 juli 2010

Begeleid door het gebed van de H. Kerk.

Lid van Ziekenzorg.

Haar kinderen, kleinkinderen, broer en de families

Reynaert - Moreels

danken u voor uw medeleven in rouw en gebed.

*De namis zal opgedragen worden in  
de parochiekerk van Munkzwalm  
op zaterdag 28 augustus 2010 om 18.30 uur.*

De bomen komen uit de grond  
en uit hun stam de twijgen  
en iedereen vindt het heel gewoon  
dat zij weer bladeren krijgen

Maar wij zien bladeren liggen  
als een mooi gekleurd tapijt

Prachtig zijn hun kleuren  
vol herinneringen

En als we ze daar zo zien liggen  
denken we aan de voorbije tijd

Ooit geven ze ons kracht  
weer te dienen als een schaduwrijk tapijt

Daarom zou het onzin wezen  
alleen maar stil te staan bij de pijn.

